

Nieuwsbrief 321, 7-5-2026

Liturgie zondag 10 mei 2026, 11.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel
Grote Kerk - Protestantse gemeente
Zesde zondag van Pasen

Organist: Joost van Beek
Koster: Kees van der Heide
Livestream: Bert de Boer
Diaken en lector: Jelte Veenstra
Kerkrentmeester: Coby Oppewal
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Dirk Neven

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Ricercar in C* -
Johann Jakob Froberger (1616-1667)

Welkom

Bemoediging (*allen gaan staan*)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
**alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.**

... gebedsstilte ...

Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
**zodat wij U van harte liefhebben
en groot maken uw heilige Naam. Amen**

We zingen: Lied 207

- *allen gaan zitten* -

Gebed om ontferming

na het 'daarom bidden wij' spreken wij:
'Heer, ontferm U!'
na het 'daarom zingen wij':
Kyrie- en Gloriahymne: Lied 299e

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste schriftlezing: Jesaja 5, 1-7

We zingen: Psalm 85: 1,3

Tweede schriftlezing: Johannes 15, 1-17

We zingen: Lied 339a

Verkondiging



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

MAALTIJD VAN DE HEER

We zingen: Lied 340b



Inzameling van de gaven

voor: Diaconie/ZWO – Zending in Kenia

Orgelspel: Pastorale 'En liten stund med Jesus' -
André van Vliet (1969-2026)

Gebed over de gaven

Dankgebed en voorbeden, stil gebed

acclamatie na de voorbeden: Lied 368f

Nodiging en richtlijn voor de viering

Tafelgebed

'Hoe wonderlijk de wegen die Gij met ons gaat'
tekst: Henk Jongerius / muziek: André Gouzes

v. Vrede voor jullie allen!

a. Vrede ook met u!

v. Verheft uw harten!

a. Wij heffen ze op tot de Heer!

v. Laten wij zegenen de Eeuwige, onze God!

a. Het past ons God te danken!

v. ... en als herder hen levenslang wilt behoeden:



v. ... als een licht dat de duisternis doet verdwijnen:



v. ... tot vergeving van zonden, voor u vergoten.'



v. ... en mensen vervuld zijn van hoop en vreugde.



v. ... Bron van leven en licht op al onze wegen.



v. Amen

Stilte

Onze Vader, samen gebeden

We zingen: Lied 407a

Vredegroet

Uitdelingswoorden

Nodiging

Communio - uitdeling van brood en wijn

Muziek tijdens de communio

Dankgebed na de viering van de Tafel

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 664

Zegen,

overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: *Vater unser im Himmelreich* -
Christiaan Ingelse (1948)

Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur) of later mee te maken via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Bij de dienst

Op deze zesde zondag van het Paasfeest zal het gaan over de 'ware wijnstok', en het gebod van de liefde. We horen de woorden van Jesaja 5, 1-7 en Johannes 15, 1-17. Beide lezingen hebben de wijngaard met haar wijnstokken en ranken als thema. Nu weten we dat een wijngaard veel zorg vraagt: de wijnstok moet vanaf december/januari vele malen bewerkt worden, voordat hij in oktober rijke druivenvruchten draagt. Hij moet worden opgebonden, gesnoeid, besproeid. Er moet mest bij de grond, de aarde moet worden losgemaakt, de wijnstokken moeten worden gekrent en afgetopt. Er komt heel wat bij kijken.... In het 'lied van de wijngaard' horen we de profeet Jesaja als een minstreel zingen, misschien wel ooit ter gelegenheid van een wijnfeest. Maar de wijngaard is een 'beeld', en wel van de verhouding van het volk tot de Eeuwige, haar God. We horen dat de Eeuwige zijn wijngaard, zijn geliefde, bemint. Hij zorgt voor zijn wijngaard, en heeft er ook veel zorgen over. Zijn wijngaard kan namelijk door haar ontrouw onmogelijk goede vruchten dragen... In het Evangelie van Johannes wordt ingezoomd op één wijnstok binnen de wijngaard van het Godsvolk, Messias Jezus. Die zorgt ervoor dat de wijngaard opnieuw uitloopt en veel vrucht zal dragen. De ranken, de Jezusgetrouwen, hebben dan wel 'in' zijn liefde te blijven.... Bij een wijnstok loopt de stam in de ranken uit. Je weet niet waar de stam eindigt en de ranken beginnen. Op deze manier – zo laat Johannes Jezus zeggen – moeten wij verbonden blijven met deze ware wijnstok Jezus. Alleen zó zullen wij vruchten voortbrengen die blijvend zijn... Dat schept ook een vrijheid waarin mensen zonder tirannie en vervolging met elkaar mens kunnen zijn...

In de liefde van Christus, ds. Dirk Neven

Diaconale collecte voor zending in Kenia

Meer vrouwelijke predikanten in het ambt.

Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Vanwege traditionele rolpatronen worden vrouwen zowel binnen hun kerken als in hun families vaak tegengewerkt. Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een gedeeltelijke studiebeurs ontvangen. Mede dankzij dit fonds zijn er steeds meer Keniaanse vrouwen met een universitaire theologische opleiding. In sommige kerkgenootschappen mogen vrouwen inmiddels als predikant werken. Dit helpt om de positie van vrouwen in Kenia te verbeteren. Hartelijk dank voor uw gift. Diaconie/ZWO, Jaap Swank

Bloemengroet

De bloemengroet van deze zondag gaat als teken van verbondenheid en meeleven naar mevr. G. Tollenaar-van Laar en naar mevr. S. de Vries. De boeketten zijn namens het bloemengilde verzorgd door Marianna Gooiker.

Seniorenochtend

Dinsdag 12 mei is de laatste seniorenochtend van dit seizoen. Zoals gewoonlijk in het E&E Gasthuis. Vanaf 9.30 uur hebben we de koffie en thee weer klaar staan. Om 10.00 uur begint de overdenking door ds. Carol van Wieren. Allen van harte welkom.
Janny van Parijs.

Avond over Israël/Palestina, dinsdag 2 juni

Bruut oorlogsgeweld is op meerdere plekken op deze aarde opgelaaid vandaag-de-dag. We zijn getuige van mateloze wreedheid tegen en ontmenselijking van vrouwen, kinderen en mannen en hun leefomgeving in Gaza en op de Westoever.

Deze informatieve avond wil ons aanzetten tot gesprek met elkaar. We laten ons bij de hand nemen door theoloog en voormalig-IKON journalist Job de Haan en Jaap Hamburger, voorzitter van de stichting Een Ander Joods Geluid. In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Solidariteitskas 2025 en 2026

Ook als Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede dragen we bij aan de Solidariteitskas. Een landelijk fonds, bijeengebracht door alle Protestantse kerken, van waaruit activiteiten in gemeenten kunnen worden georganiseerd, die betreffende gemeenten zelf niet kunnen opbrengen vanuit de eigen middelen.

U heeft hier deze week een brief over ontvangen. Omdat we door omstandigheden vorig jaar geen inzameling hebben gehouden, vragen we u deze keer zowel bij te dragen voor 2025 als voor 2026. We vragen elk gemeentelid mee te doen voor minimaal € 15,=, per jaar. Hiervan gaat de helft naar de landelijke Solidariteitskas; de andere helft gaat naar onze eigen gemeente. We vragen u dus voor deze twee jaar minimaal € 30,= te willen bijdragen. In de aan u verstuurd brief staat uitgelegd hoe u dit het beste kunt overmaken.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en gift!

Namens de Kerkrentmeesters, Douwe van der Meer

Hartelijke groet,

Cobie de Boer en Marieke Borgers