

Nieuwsbrief 262, 27-3-2025

Liturgie zondag 30 maart 2025, 9.15 uur

Grote Kerk - Protestantse gemeente
Vierde zondag van de Veertigdagentijd,
zondag Laetare – Verheug u

Organist: Sander Booij
Koster: Peter Kroon
Livestream: Dick Breeuwer
Diaken en lector: Birgitta Breeuwer
Kerkrentmeester: Coby Oppewal
Ouderling van dienst: Marion Grondijs
Voorganger: mw.ds. Greet van 't Slot, Zeist

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel

Welkomstwoord

Bemoediging (*allen gaan staan*)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
**Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.**

We zingen: Psalm 24: 1,2,3

Groet

v. De Heer zij met U
a. Ook met u zij de Heer

- *allen gaan zitten* -

Gebed om ontferming,
overgenomen met het zingen van Lied 301e

We zingen: Lied 377: 1,2,3,4

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing uit het O.T.
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Lezing: Genesis 32: 1-13 (door lector)

We zingen: Psalm 121: 1,2

Inleiding op de lezing uit het N.T.

Lezing: Lucas 15: 18-32 (door voorganger)

We zingen: Lied 947

Verkondiging

We zingen: Lied 973: 1,2,3,4

GAVEN EN GEBEDEN



Inzameling van de gaven voor:

1. Diaconie/ZWO – Colombia
2. Kerk

Orgelspel tijdens de rondgang

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Psalm 121: 3,4

Zegen,

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of later mee te maken via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Marianna Migchels en is bestemd voor dhr. en mevr. Klaver-Annegarn en voor dhr. D. Feenstra.

Oecumenische paasviering voor ouderen, 8 april

Op dinsdag 8 april vindt weer de jaarlijkse oecumenische paasviering voor ouderen plaats in het E&E. Ook mensen die niet in het E&E wonen zijn daarbij van harte welkom! Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie en thee, de viering zelf begint om 10.30 uur. Mooi om zo over kerkgrenzen heen het feest van Pasen met elkaar te beleven!

Lieke Weima

Zomertijd

De zomertijd gaat in de nacht van zaterdag 29 en zondag 30 maart 2025 in. De klok gaat dan een uur vooruit!

Diaconale collecte voor Colombia

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ze worden opgeleid als receptionist, in de bediening of als bartender. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding. Ze maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken. Ze leren cocktails maken van koffie, kokosnoot, mango, passievrucht of tamarinde. Studenten presenteren geleerde vaardigheden op markten en beurzen. Ook leren ze solliciteren. Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de sector. Er worden ondernemerswedstrijden georganiseerd, waarbij het winnende idee gefinancierd wordt. Leerlingen volgen cursussen van 100 uur, waarvoor ze deelcertificaten kunnen halen. De totale opleidingsduur varieert van 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Diaconie/ZWO, Jaap Swank

WIE KAN ONS HELPEN?

Zoals sommige mensen misschien weten heeft onze zoon Marten soms een epileptische aanval.

Dit gebeurt een paar keer per jaar. Meestal lukt het hem om iemand te bellen of zijn alarmhorloge in te drukken.

Wij zijn op zoek naar iemand die in zo'n situatie even bij Marten wil gaan kijken. Zijn zussen wonen ver weg en wij als ouders kunnen dit om onze leeftijd helaas niet meer.

We zoeken dus iemand die, bij voorkeur, in de buurt van Marten woont - Hordenweg ter hoogte van de apotheek - en na melding wil gaan kijken hoe het met hem gaat. En in telefonisch overleg met zijn zussen bepalen wat er nodig is. Dat is zijn neusspray toedienen en, als dit niet helpt, 112 bellen.

Voor informatie kunt u bellen met Jeanie Verbaan.

Twee zaterdagen achter elkaar een Engels top koor

Wat een weelde, wat een verwennerij... Dat we met 'onze' Grote Kerk in zo'n internationale belangstelling staan bij de top van jongenskoren, is om je vingers bij af te likken. Vier Engelse topkoren in 2025, waarvan Eton College Chapel Choir zaterdagmiddag met een concert de spits afbijt. Volgende week (zaterdagmiddag 5 april) gevolgd door Salisbury Cathedral Choir in een door hen gezongen Evensong.

Komende zaterdag 29 maart zingt het College Choir uit het nabij Windsor gelegen Eton een concert waar 'Passie Passion' als rode draad doorheen loopt. Het is het eerste concert van hun tournee door Nederland, de dagen erna gevolgd door concerten in de Westerkerk van Amsterdam en de St. Bavo van Haarlem.

Het concert dat om 16.00 uur begint kent veel werken uit de Engelse koortraditie. Denk aan *Great is the Lord* van Edward Elgar (wist u dat hij ons H&H-orgel bespeelde?) en *Greater Love* van John Ireland. Maar ook het *Ave Maria* van Anton Bruckner gaat klinken, en u laat zich misschien raken door de door-merg-en-been-gaande harmonieën van het *Crucifixus* van Antonio Lotti.

Bij dit concert kun u, zoals u gewend bent, zonder entree betalen naar binnen. Maar 'gratis' is zo'n concert allerminst! Er geldt: 'Betaling achteraf naar draagkracht' (meer dan vrijblijvend, minder dan verplicht...). Richtprijs is € 25,-.

Kunt u er onverhoopt niet bij zijn, beleef dan online mee (of kijk achteraf terug):

<https://youtu.be/3xsq2LF4AmY>.



Kliederkerk

Op zondag 6 april 's middags is er weer een kliederkerkviering (Messy Church).

Het thema is: delen in gastvrijheid.

Vanaf 15.00 uur ben je van harte welkom. Er zijn dan veel interessante, leuke activiteiten te doen, we hebben daarna een kleine viering en we sluiten af met gezellig samen eten. Iedereen is welkom, van klein tot groot. Neem je ouders, burens, opa's oma's, vriendjes en vriendinnetjes mee, juist heel leuk als ze ook komen! Omdat we deze keer als thema 'delen' hebben gekozen, vinden we het tof als je paaseitjes mee wilt nemen! Deze geven wij dan door aan de plaatselijke voedselbank.

Iedereen kan gewoon even binnen komen lopen om te kijken. Van harte welkom!

Palmpasenkrok maken



Op zondag 13 april om 9.15 uur is het weer een Palmpasen kerkdienst. Op de zaterdag ervoor, 12 april, kunnen kinderen tussen 15.00 en 17.00 uur een palmpasenkrok komen versieren in de Open Hof. De materialen zijn daar aanwezig.

Namens de medewerkers van kliederkerk en kinderkerk

Hartelijke groet,

Cobie de Boer en Marieke Borgers