

Nieuwsbrief 257, 20-2-2025

Liturgie zondag 23 februari 2025, 11.00 uur

Grote Kerk - Protestantse gemeente
Zevende zondag na Epifanie - Sexagesima

Organist: Pim Schipper
Koster: Mario Batenburg
Livestream: Sjoerd Andringa
Diaken en lector: Jelte Veenstra
Kerkrentmeester: Marieke Boter
Ouderling van dienst: Marion Grondijs
Voorganger: ds. Henk Steinvooft, Den Haag

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Es ist das Heil uns kommen her* -
Heinrich Scheidemann (1595-1663)

Welkomstwoord

Bemoediging (*allen gaan staan*)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
**Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.**

We zingen: Lied 221

- *allen gaan zitten* -

Gebed om ontferming

We zingen: Lied 305

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 10: 1-13



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

We zingen: Lied 850: 1,3,4,5

Evangeliële lezing: Matteüs 6: 28-34 (NBV21)

We zingen: Lied 849

Verkondiging

We zingen: Lied 313: 1,2,4

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

1. Diaconie/ZWO - Hospice Wijk bij Duurstede
2. Kerk



Orgelspel tijdens de rondgang: Improvisatie

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 425

Zegen

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: *Canzona in d* - Hans Johann Leo
Hassler (1564-1612)

Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof.

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door
Tineke Groeneweg en is bestemd voor dhr. G. Beu-
mer en voor dhr. en mevr. Marchal-Kievit.

Diaconale collecte bestemd voor het Hospice in Wijk bij Duurstede

Het Hospice biedt een huiselijke omgeving voor inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede en omgeving die niet thuis kunnen sterven. Een plek waar zij in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven en hun naasten.

Voor dit werk is het Hospice voor een deel van haar inkomsten afhankelijk van donaties en giften van particulieren.

Met een periodieke gift van de Diaconie willen wij dit werk graag ondersteunen.

Hartelijk dank voor uw gift.

Diaconie/binnenlands diaconaat,
Martha Marie Bugel

Kierkegaards leven en werk



Een avond met Geert Jan Blanken. Waarom kost het ons vaak zoveel moeite om een leven in liefde en vertrouwen te leiden? Als weinig anderen heeft Søren Kierkegaard (1813-1855) geprobeerd door te

dringen tot de wortels van dat probleem. Kierkegaard was een opmerkelijk mens, een origineel theoloog en een briljant filosoof. Maar hij was bovenal een bevlogen schrijver van teksten vol psychologische en spirituele wijsheid. Hij is er vooral op uit om ons 'opmerkzaam' te maken op wat ons ervan weerhoudt om lief te hebben en te vertrouwen. Waar komen bijvoorbeeld de angst en vertwijfeling vandaan die ons zo vaak in de greep houden? Wat kunnen we doen tegen het wantrouwen dat de samenleving lijkt te beheersen? Actuele en urgente vragen om een avond bij stil te staan.

Geert Jan Blanken (1957) studeerde wijsgerig-historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit. Hij werkte in het onderwijs en kerkelijk jeugdwerk, was trainer/adviseur en is de laatste jaren actief als eindredacteur en manager bij de publieke omroep. Hij schreef diverse boeken over Kierkegaard.

Datum: dinsdag 4 maart

Tijd en plaats: 20.00 uur in de Open Hof

Nadere informatie: Annie Vleghaar, vooraf opgeven niet nodig.

Veertigdagenkalender

Nog een paar weken en dan begint de Veertigdagentijd weer. Net als vorig jaar willen wij, Ellen van Cooten en Gea van Eck vanuit de Protestantse Gemeente Cothen, een digitale Veertigdagenkalender verzorgen, vóór en dóór gemeenteleden en andere belangstellenden.

Vanaf woensdag 5 maart tot aan Pasen op zondag 20 april ontvangt u dan elke dag een kleine overdenking, gedicht of andere bijdrage in uw mailbox.

Dit lukt ons natuurlijk alleen als we hiervoor voldoende bijdragen van u, als lezer, mogen ontvangen.

Heeft u een bijdrage voor ons? Het kan van alles zijn: een overdenking, een gedicht, een lied, een recept of een mooie foto, alles is welkom!

U kunt uw bijdrage mailen naar:

ellen.cooten@hetnet.nl en/of

geavaneck65@gmail.com.

Wenst u de veertigdagenkalender in uw mailbox te ontvangen, of u juist uit te schrijven, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar

ellen.cooten@hetnet.nl.

Met vriendelijke groet,

Ellen van Cooten en Gea van Eck

Wereldgebedsdag

Vrijdag 7 maart 2025 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Ook in Cothen willen we deel uitmaken van dit wereldwijde gebed. Om 19.30 uur is er een gebedsdienst in de Protestantse kerk op de Brink. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Na afloop staat de koffie klaar voor wie nog gezellig wil napraten.

Wat houdt Wereldgebedsdag in?

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En het christelijk geloof krijgt een internationale, oecumenische dimensie.

Op de wereldconferentie van 2017 in Brasilia werden de Cookeilanden als land voor 2025 gekozen. Vrouwen van de Cookeilanden hebben zich de afgelopen jaren verdiept in het thema: *'I Made You Wonderful'*, gebaseerd op Psalm 139: 1-18. Het programma van 2025 nodigt ons uit in de wetenschap dat ieder van ons met zorg en liefde door God is gemaakt. Als we deze diepe waarheid kunnen ontvangen, verandert alles in ons leven en beginnen we van binnenuit te stralen en te schitteren. We leren ook hoe we elke andere persoon moeten behandelen als iemand die door God prachtig is gemaakt.

Gea van Eck, PG Cothen

Hartelijke groet,

Cobie de Boer en Marieke Borgers