



**Liturgie zondag 16 februari 2025, 11.00 uur**

Grote Kerk - Protestantse gemeente  
Zesde zondag na Epifanie 'Septuagesima'

Organist: Pim Schipper  
Koster: Willeke Willemsen  
Livestream: Dick Breeuwer  
Diaken en lector: Birgitta Breeuwer  
Kerkrentmeester: Marijn Bom  
Ouderling van dienst: Marieke Borgers  
Voorganger: ds. Henk Kroese  
m.m.v. Cantique o.l.v. Elien van der Meer

### Orde van dienst

#### VOORBEREIDING

##### Klokgelui

Orgelspel: *Schmücke dich, o liebe Seele* BWV 654 -  
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

##### Welkomstwoord

Bemoediging (*allen gaan staan*)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

##### Drempelgebed

God van goedheid en genade,  
waar U niet meer meedoet,  
waar uw wijsheid ontbreekt  
en uw Geest niet meer waait,  
wordt het donker in de wereld  
en lopen wij vast in onszelf.  
**Open ons oor voor uw stem,  
open ons hart voor uw liefde,  
door Jezus, onze Heer. Amen.**

Morgenlied: lied 217: 1,2,5

- *allen gaan zitten* -

##### Kyriëgebed

Kyrië- en Gloriahymne: Lied 299e

#### TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,  
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste schriftlezing: Psalm 1 (Naardense Bijbel Ver-  
taling)

Intochtslied: Psalm 25: 7

Psalmodie door de cantorij: Lied 989

Tweede schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 (NBV)

We zingen: Lied 119a – koor 1, allen 2,3, koor 4

##### Overweging:

*De Liefde gaat ons voor  
Zij is een lichtend spoor  
een hoop die ons gegeven is –  
Gods toekomst - onze erfenis...*

We zingen: Lied 838: 1,2,4 – allen 1, koor 2, allen 4

#### MAALTIJD VAN DE HEER

Inzameling van de gaven voor:



Diaconie/ZWO – binnenlands diaconaat

##### Nodiging tot de maaltijd

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Gezongen Tafelgebed - koor, voorganger, allen

Inzettingswoorden: Mattheüs 26: 26-30,  
acclamatie: Lied 961

##### Gemeenschap met Christus en met elkaar

Orgelspel: Improvisatie

Conclusie: Romeinen 8: 31-39 (NBV)

Slotlied (staande): Ionalied 40: Wil je opstaan en  
Mij volgen...? – koor 1, allen 2,3,4

1. Wil je opstaan en mij volgen  
als ik noem je naam?  
Wil je dienen in 't verborgen,  
zonder roem of faam?  
Wil je leven op de wind,  
broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,  
steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen  
voor wie vreemd' ling is?  
Val je niet een mens te hard,  
die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou  
en jij in Mij?

3. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'  
Wil je geven wat je hebt,  
dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

4. Heer van liefde en van licht,  
vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht,  
en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga,  
uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

## ZENDING EN ZEGEN

### Zegen

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: *Allegro Maestoso* uit sonate II –  
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

### **Livestream**

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)  
of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

### **Diaconale collecte voor binnenlands diaconaat: Omzien naar gevangenen**

In Nederland komen jaarlijks ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Ze zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Diaconie/binnenlands diaconaat,  
Martha Marie Bugel

### **Bloemengroet**

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Tineke Groeneweg en is bestemd voor mevr. J. van Parijs-Jasperse en voor mevr. A. de Boer-Huisstede.

### **Met elkaar, Doen!**

Bij het doel om op een wat 'gemakkelijkere' manier met elkaar om te gaan bij het zorgen voor instandhouding en kunnen gebruiken van onze Grote Kerk, stelden we een 'Credo in zeven' op. Samengevat: "Het in stand houden en kunnen gebruiken van de Grote Kerk, gaan we Met elkaar (1) doen (2): enthousiast (3), met respect (4), vakkundig (5), zonder verrassingen (6) en inspirerend (7)".

In een vorige Nieuwsbrief schreven we als Kern-team Met elkaar, Doen! al over de eerste twee elementen daarvan: met elkaar en doen.

Deze week willen we graag stilstaan bij nummer drie en vier uit het Credo in zeven.

#### *3. Enthousiast*

Bij de woorden enthousiast en enthousiasme kan iedereen zich wel wat voorstellen. We hebben het in ons Credo opgenomen om aanmoedigend te willen zijn, elkaar helpend, gericht op mogelijkheden en op te bereiken resultaten. Van enthousiasme gaat iets aanstekelijks uit: erbij willen horen, mee willen doen. Dat is belangrijk als we met elkaar zorgen voor het prachtige gezamenlijke kerk- en cultureel erfgoed. Alleen zó houden we het vol!

*4. Respect voor het gebouw, haar functie en elkaar*  
Het woord 'respect' alleen, kan zo gauw een holle kreet worden... Daarom zetten we er steeds het zinnetje 'voor het gebouw, haar functie en elkaar' achter. Bij het zorgen voor instandhouding en het kunnen gebruiken van de Grote Kerk gaat het niet om een kantine of een opslag- of werkloods. Het gaat over een historisch monumentaal gebouw waarvan de functie altijd die van godshuis is geweest. Daarvan wordt op De Markt al sinds de 14e eeuw de zorg via overlevering doorgegeven (en wij zijn nu aan de beurt). Daarmee verdient het gebouw en de functie respect. Heel veel kan er, maar ook weer niet alles: een gospelnight kon onlangs wel, een hardrockconcert misschien niet... De gebruikers zijn verschillend. Dat de één anders is, is toch geen probleem zolang de ander ook ruimte heeft? Juist mooi dat verschillende betrokkenen met een gedeelde passie voor het gebouw Met elkaar kunnen Doen!! Ken en gun elkaar.  
Kernteam Met elkaar, Doen!

Hartelijke groet,

Cobie de Boer en Marieke Borgers