

# Nieuwsbrief 233, 5-9-2024

Liturgie zondag 8 september 2024, 9.15 uur

Grote Kerk - Protestantse gemeente  
Twaalfde zondag van de zomertijd

*Deze jeugdzondag is er crèche en kinderkerk  
In deze dienst willen we de Doop bedienen aan  
Teddie Molenaar*

Organist: Pim Schipper  
Koster: Mario Batenburg  
Livestream: Bert de Boer  
Lector: Margriet van Rossen  
Diaken: Riet Andringa  
Kerkrentmeesters: Margriet van Rossen  
Ouderling van dienst: Cobie de Boer  
Voorganger: ds. Jan Offringa

## Orde van dienst

### VOORBEREIDING

#### Klokgelui

Orgelspel: *Vater unser im Himmelreich* -  
Georg Böhm (1666-1733)

#### Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan):  
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
schepper van hemel en aarde.  
**Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

#### Drempelgebed:

Goede God,  
wij vragen U voor vandaag  
en alle dagen van ons leven:  
versterk onze harten,  
verruim onze adem,  
vergroot onze vreugde  
en ontsluit onze lippen.  
**Laat ons in weerwil van alles  
blijven zingen van uw liefde,  
door Jezus onze Heer. Amen.**

We zingen: Psalm 8a: 1,2,3

- *allen gaan zitten* -

#### Een korte gedachte bij Psalm 8

We zingen: Psalm 8b: 1,4,5

*In het naspel gaan de kinderen naar hun eigen plek*

### TEKST EN UITLEG



Protestantse gemeente  
te Wijk bij Duurstede

Inleiding op de lezing,  
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40

We zingen: Lied 275

#### Verkondiging

We zingen: Lied 647

*Tijdens dit lied wordt de dopeling binnengebracht  
en komen de kinderen terug*

### FEEST VAN DE DOOP

#### Het doopvont wordt gevuld

Gedicht voor ons kind (naar Geert Boogaard)

We zingen: Lied 923

#### Inleidende woorden

#### Doopgebed

#### Vragen aan de doopouders

Vraag aan de gemeente (staande):  
v. Gemeente, willen wij dit kind,  
daar waar dit op ons pad komt,  
helpen groeien in geloof, hoop en liefde  
in het voetspoor van Jezus,  
onze levende Heer?  
Wat is daarop ons antwoord?  
**a. Ja, van harte!**

We zingen: 'Verbonden met vader en moeder': 1,2  
Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met de andere mensen,  
vier jij hier dit feest met ons mee.

#### *Refrein*:

Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd,  
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent van je houdt.

#### *Refrein*

*Allen gaan zitten*

## Bediening van de Doop

We zingen: Lied 348: 1,7,9

## Doopkaars wordt aangestoken

## Doopkaart en Babybijbel worden aangeboden

## GAVEN EN GEBEDEN

### Inzameling van de gaven

1. Diaconie
2. Kerk



### Orgelspel tijdens de rondgang: Improvisatie

### Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

## ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 531: 1,3

### Zegen,

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: *Wir glauben all an einen Gott BWV 680*  
- Johann Sebastian Bach (1685-1750)

*Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof.*

### **Livestream**

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

### **Koffie na de dienst**

Zondag is er na de dienst weer koffiedrinken in de Open Hof, met ook thee en limonade. Omdat dit de tweede zondag van de maand is, zorgen een aantal van onze gemeenteleden voor iets lekkers bij de koffie. Het zou fijn zijn als u wat over heeft voor dit lekkers. De opbrengst gaat namelijk naar een school in Gambia, zodat de kinderen daar een warme schoollunch kunnen krijgen.

U kunt uw bijdrage in het kommetje bij Bea doen. Dit mag ook met collectebonnen of met een donatie naar onze diaconie.

Hartelijke groeten vanuit Diaconie/ZWO, Jaap Swank

### **Doopviering zondag 8 september**

Komende zondag hopen we de kleine Teddie te dopen, dochter van Gemma Offringa en Bram Molenaar, en inderdaad de kleindochter van... Zij werd op 14 maart van dit jaar in Utrecht geboren en is het zusje van Mose die bijna twee jaar geleden op Kerstmorgen werd gedoopt. Bram staat in Utrecht ingeschreven en hoort bij de Domkerk, Gemma is lid bij ons in Wijk. Met het oog op onze jonge gezinnen is er deze ochtend crèche en kinderkerk.

### **Startzondag 29 september: rondje van de kerk**

Op zondag 29 september gaat het nieuwe seizoen officieel van start en houden we na de dienst en de koffie, net als zes jaar geleden, een 'rondje van de kerk'. Rond 11.00 uur krijgen deelnemers de instructie waarmee ze zich in kleine groepen door Wijk verspreiden. Bij

verschillende gemeenteleden worden ze thuis verwacht. In de eerste ronde (11.15-12.00 uur) wordt een drankje geschonken, in de tweede (12.15-13.00 uur) is er op een volgend adres een lunch. Om 13.15 uur komen we nog even in de Open Hof bijeen voor een gezamenlijke afronding en een lekkernij. De indruk is dat kinderen en jongeren gewoon mee kunnen doen aan de twee rondes, maar daarover is nog overleg.

De gastadressen voor deze zondag zijn al gevonden. **Nu gaat het erom dat gemeenteleden zich opgeven**, graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor vrijdag 20 september. Dit kan bij Riet Andringa via

E: [pgwbdstartzondag@gmail.com](mailto:pgwbdstartzondag@gmail.com), graag met vermelding van: naam en adres, aantal personen, telefoon en mailadres, eventuele bijzonderheden (dieet, vervoer nodig).

Het is niet verplicht om na de startdienst mee te doen aan het programma. En mensen die de startdienst niet kunnen meemaken, zijn alsnog van harte welkom om rond 10.30 uur aan te sluiten voor de koffie en het programma. Dat duurt tot ongeveer 13.30 uur.

### **Plusminus 60**

Vanuit ons pastoraat wordt een gespreksgroep 'Plusminus 60' aangeboden. Wat speelt er bij mensen rond de 60, wat houdt hen zoal bezig? In hoeverre zien ze zichzelf als de 'sandwichgeneratie' die tegelijk druk is met ouders en (klein)kinderen of andere familie? En hoe kijken ze naar de toekomst als het gaat om doorwerken, stoppen en een nieuwe levensinvulling zoeken? De eerste bijeenkomst is op 19 september, 20.00 uur in de Open Hof, de twee beoogde andere data zijn dinsdag 8 en woensdag 23 oktober.

Nadere informatie bij Jan Offringa. Opgeven kan bij Marion Grondijs, E: [fmgrondijs@casema.nl](mailto:fmgrondijs@casema.nl)

### **De toekomst van de kerk**

In mijn studietijd was pater Jan van Kilsdonk een bekende Amsterdamse persoonlijkheid. Als studentenpastor kon je hem tot diep in de nacht in de kroeg aantreffen. Aan hem wordt de heerlijk paradoxale uitspraak toegeschreven: 'Het is met de kerk hopeloos, maar niet ernstig'. Die prikkelende woorden passen goed bij de twee avonden over de toekomst van de kerk. Die zijn op dinsdag 1 en 15 oktober, 20.00 uur in de Open Hof. We verkennen met elkaar wat er zoal geschreven is over de gestage neergang van de kerk en hoe we zelf naar haar toekomst kijken. Iedereen - optimist, pessimist, kerkaanbidder, criticaster - is even welkom. Vooraf aanmelden is prettig, graag via E: [j.offringa@planet.nl](mailto:j.offringa@planet.nl) (voor 27 september).

Jan Offringa

### **Bloemengroet**

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Miranda Batenburg en is bestemd voor mevr. H. Verkerk-van der Heide en voor mevr. M. Borgers-Hagen.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Marieke Borgers  
en Jan Offringa