

# Nieuwsbrief 231, 22-8-2024



Protestantse gemeente  
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 25 augustus 2024, 9.15 uur

Grote Kerk - Protestantse gemeente

Dienst van Schrift en Tafel

Gezamenlijke dienst met de Protestantse  
gemeente van Cothen

Organist: Maarten van Kapel

Koster: Chris Middelkoop

Livestream: Wim de Leeuw

Lector: Mirjam van Echteld

Diaken: Mario Batenburg

Kerkrentmeester: Marieke Boter

Ouderling van dienst: Cobie de Boer

Voorganger: ds. Henk Kroese

Orde van dienst

## VOORBEREIDING

### Klokgelui

Orgelspel: *Tiento de falsas de Cuarto Tono* -  
Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627)

### Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan):

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

### Drempelgebed:

God van goedheid en genade,  
waar U niet meer meedoet,  
waar uw wijsheid ontbreekt  
en uw Geest niet meer waait,  
wordt het donker in de wereld  
en lopen wij vast in onszelf.

**Open ons oor voor uw stem,  
open ons hart voor uw liefde,  
door Jezus, onze Heer. Amen.**

We zingen: Lied 825: 1,3,4

- allen gaan zitten -

### Gebed om ontferming

We zingen: Psalm 25a

## TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing,

afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35

We zingen: Lied 534

### Verkondiging

*'Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de  
wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld over-  
wonnen.'*

We zingen: Lied 377

1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 vrouwen,  
6 mannen, 7 allen

## GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven tijdens het aan tafel gaan,  
voor Hospice Duurstede

Dankzeggingen en voorbeden, met acclamatie:



Wek Uw kracht op in ons, keer ons toe naar el-kaar.

Stil gebed en aansluitend tafelgebed, afgesloten  
met het Onze Vader

Acclamatie: Lied 961

### Inzettingenwoorden

Acclamatie: uit Lied 403a



Gemeenschap met Christus en met elkaar

Orgelspel tijdens de maaltijd: *Psalmus sub Commu-  
nionem "Jesus Christus, unser Heiland"* (LvdK Gz 204)  
- Samuel Scheidt (1587-1654)

### Vredegroet

### Dankgebed

## Tekst Dorothee Sölle:

'Argumenten voor het overwinnen van de machteloosheid'

*Wij hebben een lange adem  
Bij ons horen de mensen met pijn  
de slachtoffers van deze wereldorde  
Wij hebben een betere toekomst nodig  
Wij hebben een lange adem  
bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld  
dat voldoende was voor allen  
Wij hebben een lange adem  
wij bouwen een menselijke stad  
onze bondgenoten zijn  
de mensen zonder rechten in de inrichtingen  
de vluchtelingen in de steden  
Wij hebben een lange adem  
bij ons horen de doden van de oorlogen in Gaza,  
in Oekraïne, Congo, Soedan, Yemen en Myanmar  
die eindelijk gerechtigheid te eten willen hebben  
Wij hebben een lange adem  
bij ons is al eens iemand opgestaan  
van de doden*

(uit: *De langste adem, gedichten over geduld en revolutie*, 1977)

## ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 981

Zegen,  
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Uit "Messe pour les couvents", Kyrie  
couplet 5: Dialogue - François Couperin  
(1668-1733)

*Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof.*

### Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

### Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Marianna Migchels en gaat naar mevr. W. Schram en naar mevr. P. Lokhorst-Knoop.

### Laatste zomerse middaggebed op 28 augustus

Op woensdag 28 augustus is het negende en laatste oecumenisch middaggebed, zoals elke keer van 13.00-13.30 uur in de Johanneskapel. Voorganger is Frans Wisselink en Dick van Dijk bespeelt het orgel. Aansluitend is er weer koffie, thee, krentenbol

en koek. De kerk is tot 15.30 uur te bezichtigen. Vraag gerust iemand mee naar deze waardevolle momenten van verstillen en verdieping.

### Herstel

Afgelopen woensdag 21 augustus, precies zes weken na mijn ontslag uit het ziekenhuis van Ede, was ik bij de chirurg om de balans op te maken. De foto's van de longen, de ribben en het sleutelbeen zagen er goed uit. Het herstel - met name de bot aangroei in de schouder - is gaande maar nog niet helemaal voltooid. Een operatie lijkt niet meer nodig en komt pas in zicht als het herstel stagneert of er nieuwe pijn ontstaat. Op dit moment ben ik pijnvrij en zonder pillen. De schouder is nog wel stug dus daarmee mag de fysiotherapeut aan de slag gaan. Al met al is er geen reden om na de periode van revalidatie en vakantie niet weer voorzichtig aan de slag te gaan. Afgelopen zondag kon ik als kerkganger al meegenieten van de gezamenlijke dienst in Cothen. Komende maand staan, naast de reguliere diensten, de oecumenische viering op 22 september (bij de RK) en de startzondag op 29 september op de kerkelijke agenda. Ik hoop nog twee cursusavonden te houden over 'de toekomst van de kerk' en mee te genieten van de andere activiteiten van BovenWijks. En voor wie het nog niet wist: op zondag 24 november (14.30 uur) staat de afscheidsdienst gepland. Voor die tijd, en ook in de weken daarna (op 13 december word ik 67) hoop ik de pastorale activiteiten af te ronden en de overdracht binnen onze gemeente met betrokkenen te regelen. Wat mij betreft wordt het nog een mooie laatste ronde!

Hartelijke groet, Jan Offringa

### Verwarming

In de zomer heeft Utique-D, de leverancier van de verwarmingspanelen, de ruimte gekregen om onderzoek te doen naar verbetering van de verwarming van onze kerk. Afgelopen maand zijn daarvoor onderzoeken gedaan naar de luchtstromen in de kerk. Begin september zullen de warmtepanelen tijdelijk, op proef, lager worden gehangen. Na deze test worden de uitkomsten van het onderzoek in een afrondend gesprek besproken. Op basis hiervan hopen we passende vervolgstappen te kunnen zetten. Voor vragen en reacties kunt u bij de voorzitter van onze kerkenraad terecht.

Cobie de Boer, scriba kerkenraad

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Marieke Borgers  
en Jan Offringa