

# Nieuwsbrief 229, 8-8-2024

Liturgie zondag 11 augustus 2024, 9.15 uur

Grote Kerk - Protestantse gemeente

Organist: Pim Schipper  
Koster: Willeke Willemsen  
Livestream: Bert de Boer  
Lector: Piet Hoekstra  
Diaken: Jelte Veenstra  
Kerkrentmeester: Kees van Vliet  
Ouderling van dienst: Nel van Vliet  
Voorganger: ds. Daco Coppoolse uit Odijk

Orde van dienst

## VOORBEREIDING

### Klokgelui

Orgelspel: *Partite diverse sopra l'aria* - Johann Speth (1664-1719)

### Welkomstwoord

### Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
schepper van hemel en aarde.  
**Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

### Drempelgebed:

God van goedheid en genade,  
waar U niet meer meedoet,  
waar uw wijsheid ontbreekt  
en uw Geest niet meer waait,  
wordt het donker in de wereld  
en lopen wij vast in onszelf.  
**Open ons oor voor uw stem,  
open ons hart voor uw liefde,  
door Jezus, onze Heer. Amen.**

We zingen: Psalm 34: 1,7

- allen gaan zitten -

Ter inleiding op het gebed om ontferming  
zingen wij: Lied 967: 1,2,3,4

### Gebed om ontferming

We zingen: Lied 146c: 1,5,7

## TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing(en),  
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: 2 Koningen 4, 8-17

We zingen: Psalm 139: 1,2



Protestantse gemeente  
te Wijk bij Duurstede

Tweede lezing: Marcus 7, 24-30

We zingen: Lied 339a

### Verkondiging

We zingen: Lied 608

## GAVEN EN GEBEDEN

### Inzameling van de gaven

1. Diaconie/ZWO - Pakistan
2. Kerk



Orgelspel tijdens de rondgang: Improvisatie

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

## ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 425

### Zegen,

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: *Praeludium & Fuga in F* - Vincent Lübeck (1654-1740)

*Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof.*

## Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur)  
of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

## Collecte voor bijbelschool Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen meer over de Bijbel leert en hen laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

Hartelijk dank voor uw gift!  
Diaconie/ZWO, Jaap Swank

## Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Gerrie van der Heijden en gaat naar mevr. A. Hubert-Huisman en naar dhr. S. van Eck.

## Zevende zomerse middaggebed op 14 augustus

Op woensdag 14 augustus is het zevende oecumenisch middaggebed, zoals elke keer van 13.00-13.30 uur in de Johanneskapel. Voorganger is Carol van Wieren en Henk Kroese bespeelt het orgel. Aansluitend is er weer koffie, thee, krentenbol en koek. De kerk is tot 15.30 uur te bezichtigen. Vraag gerust iemand mee naar deze waardevolle momenten van verstillings en verdieping.

## Inning VVB

Tot onze spijt blijkt dat een deel van de betalingen van de Vaste Vrijwillige Bijdragen in juni niet goed verwerkt is. Hierdoor heeft een aantal gemeenteleden onterecht een brief gekregen over een achterstand in de betaling van de toegezegde bijdragen tot en met juni.

De inning van de Vaste Vrijwillige Bijdragen wordt voor ons verzorgd door de LRP (Leden Registratie Personen) van de PKN. Wij zijn met hen in contact om te achterhalen wat er gebeurd is, zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Met excuus voor het ongemak en de verwarring, namens de CvK, Marieke Boter, (penningmeester)

## Samen in Cothen

Het is zondag 4 augustus, de gemeenten van Cothen en Wijk bij Duurstede komen samen in de kerk van Cothen. Het kerkje op de Brink oogt zo anders dan de Grote Kerk op de Markt. Het kerkje is lieflijk als een bruid gesitueerd in het groene landschap met vele oude bomen, een plek om thuis te komen. Ook als je er binnenkomt is het intiem, vredig, aards. Een mooie tegenstelling met de Grote Kerk, met de robuuste toren, stevig verankerd op de zandplaat. Als je die kerk binnenkomt is er ruimte. De gebeden en gezangen die er klonken door vele eeuwen heen geven je een gevoel van waardigheid, je wordt stil vanbinnen.

Het is een prachtige zomerse dag. De kerkklok zingt een vrolijk welkom. Binnen worden we begroet en kunnen we een plekje zoeken in de blauwe banken. Het kerkje is snel gevuld en de vaste kerkgangers vinden hun plek bezet, er moeten stoelen bij. De bloemen van de twee gemeenten zijn dichtbij elkaar gezet. De dienst begint en we volgen de liturgie. Ds. Geertien Morsink is onze voorganger en het orgel wordt bespeeld door Berdien Liefhebber. De bijbelteksten worden gelezen

door Jelte Veenstra. De predikante geeft ons de boodschap mee van Jezus. 5000 mensen hebben genoeg aan vijf broden en twee vissen. Jezus doet een beroep op zijn leerlingen. Draag je eigen steentje bij met wat jij kunt en hebt! Zoals helpen met delen, organiseren, een plekje aanwijzen. Dan blijft er zelfs over. Zo geeft Jezus ons dit inzicht. Een mooie leidraad voor de verbinding van de twee kerkelijke gemeentes. Ook samen zingen in deze kleine ruimte is duidelijk heel plezierig, en het Onze Vader stijgt hier krachtig en hartverwarmend omhoog. Een mooie en fijne dienst!  
Inneke van den Hof

## Startzondag 29 september: nog 2 gastadressen gezocht

Dit jaar staat de Startzondag 'Als nieuw' gepland op 29 september, een datum om nu al te reserveren! Na de dienst van 9.15 uur, met bevestiging en afscheid, willen we het rondje door Wijk herhalen dat in 2018 zo'n succes was. De bedoeling is dat we elkaar weer groepsgewijs en in wisselende samenstelling op verschillende adressen in Wijk ontmoeten. Anders dan in 2018 houden we niet 3 maar 2 ontvangstrondes bij mensen thuis, want we beginnen dit keer om 10.15 uur met samen koffiedrinken in de Open Hof.

Voor dit project 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' zijn we nu op zoek naar 6 gastadressen die deze startzondag 's ochtends op 2 momenten zo'n groep willen ontvangen:

- om 11.15 uur komen de borrelgasten
- om 12.15 uur komen de lunchgasten

Het is de bedoeling dat om 13.15 uur alle deelnemers en ontvangers nog even naar de Open Hof komen voor een korte afsluiting en iets lekkers.

Na de vakantie gaan we gemeenteleden vragen zich aan te melden voor deze Startzondag. Wilt u als gastadres zowel om 11.15 als 12.15 uur een groep gemeenteleden ontvangen? Per ronde kunnen er zo'n 10 gasten komen. Die hoeven niet allemaal te zitten, het mag bij u thuis ook een staand/lopend gebeuren zijn. De kosten die gemaakt worden zijn declarabel.

Wilt u zich opgeven of meer informatie, dan kunt u dat - graag voor 23 augustus - melden bij één van ons:

Riet Andringa, E: [riet.andringa@gmail.com](mailto:riet.andringa@gmail.com),  
Marieke Borgers, E: [mborgershagen@gmail.com](mailto:mborgershagen@gmail.com),  
Jan Offringa, E: [j.offringa@planet.nl](mailto:j.offringa@planet.nl),

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Marieke Borgers  
en Jan Offringa