

Nieuwsbrief 216, 8-5-2024



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 12 mei 2024, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Zondag Exaudi – Hoor!

Organist: Maarten van Kapel
Koster: Chris Middelkoop
Livestream: Jacques Dupain
Lector: Margriet van Rossen
Diaken: Jelte Veenstra
Kerkrentmeesters: Margriet van Rossen
Ouderling van dienst: Marion Grondijs
Voorganger: ds. Henk Kroese

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Partita* over lied 663, 'Al heeft Hij ons verlaten' - Theo Meurs (*1959)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
**Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.**

We zingen: Psalm 103: 1,4

- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming,

We zingen: Lied 561

1 allen, 2 mannen, 3 allen, 4 vrouwen, 5 allen

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,

afgesloten met gezongen gebed: Lied 333



'De Judaskus'
door Jacob Smits

Eerste lezing: Handelingen 1, 15-26

We zingen: Lied 653: 1

Tweede lezing: Johannes 12, 1-8

We zingen: Lied 653: 6

Verkondiging

*Al gaf ik alles wat ik had aan de armen,
maar had de liefde niet –
het zou mij niet baten*

We zingen: Lied 377: 1,4

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven voor:

1. Diaconie/ZWO
2. Kerk



Orgelspel tijdens de rondgang

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 834

Zegen,

overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: *Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist*,
BWV 667 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof.

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Hemelvaartsdag 9 mei in Cothen

Op donderdag 9 mei is er een gezamenlijke Hemelvaartsdag in Cothen. Wie alleen voor de dienst komt, wordt om 9.30 uur in de kerk op De Brink 9 verwacht. Wie daarvoor ook mee wil doen aan het ontbijt, is een uurtje eerder welkom: 8.30 uur. En de sportievelingen die er niet voor terugdeinzen om vroeg uit de veren te komen, worden al om 6.30 uur verwacht bij de start van het dauwtrappen. Opgeven is niet nodig, goed schoeisel wel.

Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Marianna Migchels en is bestemd voor mevr. R. Klifman en voor dhr. G. Beumer.

Pinksteren in en om de Grote Kerk

Op Pinksterzondag is er om 11.00 uur in de Grote Kerk een gezamenlijke dienst met de PG Cothen. In de middag sluiten meerdere kerken aan bij het driekorenfestival van de SCGK met o.a. het St. Salvator's Chapel Choir uit het Schotse St. Andrews. Aan de oecumenische Evensong, die om 15.30 uur begint, doen ruim 85 zangers mee. De bedoeling is om buiten op de Markt met elkaar te beginnen. Lees volgende week meer over de definitieve plannen.

Excursie BovenWijks op zaterdag 1 juni

Bezoek Ulu Moskee: nieuwsgierigheid verpakt in verwondering

Naar aanleiding van het boek Grenzeloos God schreef onze predikant onlangs in een nieuwsbrief dat hij in schrijver Tilmann Haberer de zoektocht herkent "naar een christelijke manier van denken en zijn die niet achterloopt bij de geestelijke realiteit van vandaag (of zich daar angstig tegen afschermt), maar die het gesprek met deze realiteit aangaat of sterker nog: die vooruitdenkt en deze realiteit verder helpt. In die zoektocht neemt BovenWijks de gemeente graag mee." Bij zoeken hoort verwondering over de veelkleurigheid van deze wereld op spiritueel, cultureel en maatschappelijk vlak. Als je je verwondert blijf je ook nieuwsgierig.

Als het om de Ulu Moskee in Utrecht gaat, vermoeden we bij BovenWijks een dubbele nieuwsgierigheid: zowel naar de spirituele binnenkant als de architectonische buitenkant. Daarvoor stelt deze moskee zich graag open. Wij nodigen u en introducees van harte uit voor een gezamenlijk bezoek. Daarin neemt de gids ons mee in de bijzonderheden van deze moskee in relatie tot het islamitisch geloof.

Wilt u mee op deze excursie, meldt u dan aan, uiterlijk voor donderdag 23 mei. Dit kan bij Janetta van Rijswijk, E: bertenjanetta@casema.nl. De excursie is gratis, wel betaalt u zelf het vervoer. Ook vragen we

u cash geld mee te nemen voor een vrijwillige bijdrage voor de rondleiding.



Datum excursie: zaterdag 1 juni 2024

Rondleiding: 12.00-13.00 uur (In tegenstelling tot de vooraankondiging ...)

Adres: Moskeeplein 89, 3531 BX Utrecht

Vervoer: Bus 41 vertrekt 10.44 uur vanaf busstation Wijk bij Duurstede (instaphalte eigen keus). Eigen vervoer kan ook. Dan graag om 11.55 uur bij de moskee. Vanaf de eindhalte bij Utrecht Centraal Station (11.28 uur) lopen we naar de Ulu Moskee (ongeveer een kwartier). Aansluitend drinken we samen een kop koffie.

Verwondert u met ons mee.

Namens BovenWijks, Frank Jan Bertram en Janetta van Rijswijk.

Lenteconcert Jeanboule in Rhenen

Op zondagmiddag 26 mei, 15.30 uur geeft vocaal ensemble Jeanboule een lenteconcert in de Gedachteniskerk te Rhenen, Herenstraat 82. In een rijk gevuld uur wordt de lentedag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezongen met composities van o.a. Janequin, Elgar, Gjeilo, Sting en Saint-Saëns. De toegang van € 10 kan bij de ingang cash of met een QR-code worden voldaan. Vooraf reserveren is handig en kan per mail, E: info@jeanboule.nl

Met een lange reeks concerten in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede is Jeanboule een begrip in de regio geworden. Het vocaal ensemble staat onder leiding van Elien van der Meer, tevens dirigent van kerkkoor Cantique. In deze 'Jeanboulente' worden niet alleen vrolijk ontwakende vogels bezongen, maar ook lelijk stekende vliegen, een loom blaffende waakhond en een mauwende kat. Verder kan bij alle levenslust enige bezinning op de vergankelijkheid der dingen natuurlijk niet ontbreken.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Marieke Borgers
en Jan Offringa