

Nieuwsbrief 214, 25-4-2024



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 28 april 2024, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Vijfde zondag van Pasen: Cantate – Zingt

Organist: Maarten van Kapel
Koster: Peter Kroon
Livestream: Sjoerd Andringa
Lector: Gerda Bakewel
Diaken: Mario Batenburg
Kerkrentmeesters: Gerda Bakewel
Ouderling van dienst: Toos Maass
Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Wer nur den lieben Gott lässt walten*,
LV 60 – Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

Barmhartige God,
wij leven in een wereld vol vragen,
en zoeken daarin uw kracht en nabijheid:
verlicht onze lasten en verruim onze adem,
zodat wij in staat zijn, in weerwil van alles,
te blijven zingen van uw liefde en trouw.
**Laat ons ook deze dag weer delen
in uw goedheid en genade,
door Jezus, onze levende Heer.
Amen.**

We zingen: Psalm 98: 1,3

- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming,

overgenomen met Kyrie: Lied 301e

We zingen als Gloria: Lied 655: 1,2,4

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,

afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: Handelingen 20: 32-38

We zingen: Lied 419

Tweede lezing: Johannes 15, 1-8

We zingen: Lied 653: 1,5,7

Verkondiging

We zingen: Lied 912: 1,2,3,6

GAVEN EN GEBEDEN



Inzameling van de gaven

1. Diaconie/ZWO – noodhulp vluchtelingen Soedan
2. Kerk

Orgelspel: *Wer nur den lieben Gott lässt walten*,
BWV 690 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 422

Zegen,

overgenomen met Lied 708: 1,6 - Wilhelmus

Orgelspel: *Wer nur den lieben Gott lässt walten*,
BWV 642 – Johann Sebastian Bach

Na de dienst is er koffiedrinken in de Open Hof.

Diaconale collecte voor noodhulp vluchtelingen Soedan

Sinds 15 april 2023 zijn er hevige gevechten losgebarsten in Soedan, zijn honderden mensen omgekomen, waaronder veel onschuldige burgers. Meer dan 2,1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Samen met partnerorganisaties ter plaatse biedt Kerk in Actie noodhulp, waaronder keukengerei en hygiënepakketten met zeep, wasmiddel en maandverband. Ook zetten zij zich in voor de bescherming van meisjes en vrouwen: in de chaos van de vlucht en overvolle opvanglocaties zijn zij kwetsbaar voor (seksueel) misbruik en mensenhandel.

Vluchtelingen die op doorreis zijn krijgen geld en kinderen krijgen zoveel mogelijk tóch onderwijs. Ook is er aandacht voor traumaverwerking en worden kinderen beschermd tegen (seksueel) geweld. Diaconie/ZWO verdubbelt de opbrengst!

Hartelijk dank voor uw gift!

Diaconie/ZWO, Jaap Swank

Pieter Hoekstra over Viktor Frankl en de zin van het leven

Voor wie deze nieuwsbrief op tijd leest: deze donderdag 25 april is Pieter Hoekstra te gast in de Open Hof. Om 20.00 uur begint zijn lezing over 'Viktor Frankl en de zin van het leven'.

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur) of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Miranda Batenburg en is bestemd voor mevr. G. Verhoef-Mulder en voor dhr. W. Fase.

Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op vrijdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

Hemelvaartsdag 9 mei in Cothen

Op donderdag 9 mei is er een gezamenlijke Hemelvaartsdag in Cothen. Wie alleen voor de dienst komt, wordt om 9.30 uur in de kerk op De Brink 9 verwacht. Wie daarvoor ook mee wil doen aan het ontbijt, is een uurtje eerder welkom: 8.30 uur. En de sportievelingen die er niet voor terugdeinzen om vroeg uit de veren te komen, worden al om 6.30 uur verwacht bij de start van het dauwtrappen. Opgeven is niet nodig, goed schoeisel wel.

Geef u op als AED en EHBO vrijwilliger

Vorige week heeft AED-HartstikkeNodig een reanimatie/AED cursus verzorgd voor onze kosters. Hoe-
ra, de kosters zijn geslaagd! Naast de AED (in de Open Hof) komt een lijst met personen die de AED kunnen bedienen. Heb je ook een geldig AED certificaat? Laat het



even weten, dan zet ik je naam op de lijst erbij. Wil je de AED cursus volgen of moet je op herhaling? Geef je dan ook op,

binnenkort wordt er opnieuw een cursus van 1 avond in de Open Hof georganiseerd. Daarnaast is er op 20 juni een EHBO cursus in de Open Hof. Naast de kosters kunnen ook andere gemeenteleden meedoen. Interesse? Bel of mail mij even! Zo bereiden we ons samen zo goed mogelijk voor op een situatie wanneer één van ons acute hulp nodig heeft! Mario Batenburg, hoofdkoster,

E: keizerbatenburg@gmail.com

Grenzeloos God

Het seizoen van BovenWijks zit er bijna op. Zelf deed ik onder andere iets met het boek 'Grenzeloos God' van Tilmann Haberer. Onlangs herlas ik delen daaruit en vond ik deze woorden in zijn inleiding:

"Ze was eind twintig, opgegroeid in een protestantse pastorie, en net klaar met haar promotieonderzoek. Nu zat ze tegenover me bij de inloop voor pastorale noodhulp, nog net niet in tranen. Een familielid, nauwelijks ouder dan zijzelf, was onlangs aan kanker gestorven, en dat was niet het enige tragische sterfgeval in de familie. 'Waar is God dan?', vroeg ze mij, en ze keek me aan met een radeloze blik. In de loop van het gesprek werd duidelijk dat ze in feite nooit afscheid had genomen van haar kindergeloof – dat geloof in de lieve God die in de hemel woont, die op zijn kinderen past en ze voor onheil bewaart. [...]

Deze God leek gefaald te hebben. En nu zat ze daar, deze slimme jonge vrouw, en vroeg zich af: heeft het leven nog wel zin als het voortdurend zo in gevaar is, als lijden, ziekte en dood zich opstapelen, zelfs in een familie waar toch zo vast in God geloofd wordt en zo integer wordt geleefd? Ik kon aanvankelijk niets anders doen dan ruimte maken voor haar rouw. Maar daarna begon ik voorzichtig te vragen naar haar godsbeeld. Zou het niet kunnen zijn dat God misschien anders is dan zoals we het als kinderen hebben geleerd, maar dat God daarmee nog niet ophoudt om God te zijn?

In de ontmoeting met deze jonge vrouw zag ik iets heel typerends: ik maak veel mensen mee die in een existentiële crisis radicaal gaan twifelen aan hun geloof, omdat de voorstellingen waarop ze hebben leren vertrouwen niet meer werken. Ze zouden graag nog geloven, maar het lukt niet meer. Zo voegen ze zich bij al degenen die ook los van hun existentiële nood geen boodschap meer hebben aan de traditionele religieuze voorstellingen." [...]

In Haberer herken ik de zoektocht naar 'een christelijke manier van zijn en denken die niet achterloopt bij de geestelijke realiteit van vandaag (of zich daar angstig tegen afschermt), maar die het gesprek met deze realiteit aangaat of sterker nog: die vooruitdenkt en deze realiteit vérdert helpt.'

In die zoektocht neemt BovenWijks de gemeente graag mee.

Jan Offringa

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Marieke Borgers
en Jan Offringa