

Nieuwsbrief 212, 11-4-2024



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 14 april 2024, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Derde zondag van Pasen

Organist: Pim Schipper
Koster: Dick Breeuwer
Livestream: Mario Batenburg
Lector: Birgitta Breeuwer
Diaconie: Elly Oechies
Kerkrentmeester: Douwe van der Meer
Ouderling van dienst: Marianne Pleune
Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Chaconne* in F -
Johann Kaspar Ferdinand Fischer (1656-1746)

Welkomstwoord

Bemoediging (*allen gaan staan*)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

Eeuwige God,
laat toch uw licht opgaan
waar het donker is geworden
in een wereld zonder genade
of in ons eigen kwetsbare bestaan.
Leid ons als een goede herder
en geef richting aan ons leven.
**Maak ons tot waakzame mensen
in het voetspoor van Jezus,
onze levende Heer. Amen.**

We zingen: Psalm 33: 2,8

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming,
overgenomen met Kyrie: Lied 301j

We zingen als Gloria: Lied 650: 1,2,3,4,7

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: I Korintiërs 15, 42-47

We zingen: Lied 642: 1,2,3,4

Tweede lezing: Lucas 24, 35-49

We zingen: Lied 642: 5,6,7,8

Overdenking

We zingen: Lied 630: 1,2,3

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

1. Diaconie/ZWO
2. Kerk



Orgelspel: *Christ lag in Totesbanden* -
Georg Böhm (1666-1733)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (*staande*): Lied 767: 1,2,3,4

Zegen,
overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: *Alleluja laudem dicite Deo* -
Heinrich Scheidemann (1596-1663)

Na de dienst is er koffiedrinken in de Open Hof.

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Diaconale collecte voor Rwanda

Zondag collecteert de diaconie via Kerk in Actie voor ondersteuning van kerkgemeenschappen in Rwanda. Het trauma van de genocide in 1994 drukt daar nog steeds op overlevenden, daders, jong en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen burens en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ook bieden ze vaktrainingen aan jongeren. Zij zijn de hoopvolle toekomst van dit land in ontwikkeling. U kunt meedoen met cash of bonnen, via Givt of het banknummer dat in het kerkblad staat.

Hartelijke groeten, Jaap Swank

Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Marit Kroon en is bestemd voor dhr. en mevr. van de Weerd-Jochemsen en voor mevr. T. van Brenk-Lycklema.

Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op vrijdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

Donderdag 11 april: lezing over Maria Magdalena

Welkom bij de lezing van professor Mariecke van den Berg over 'Maria Magdalena: van sekswerker naar apostel'. Deze oecumenische bijeenkomst is in de hervormde kerk te Cothen, De Brink 9, en begint om 20.00 uur. Koffie vanaf 19.30 uur, toegang gratis. Protestantse gemeenten Cothen en Wijk

Concert Kamerkoor Saudade - zondag 14 april

Zondagmiddag keert Kamerkoor Saudade o.l.v. Vincent Doek terug in de Grote Kerk met een concert. Kennelijk smaakte het concert van vorig jaar naar meer... De betekenis van de naam van het koor, Saudade, verradt al een beetje wat u kunt verwachten: het is het Portugese woord voor een gemoedstoestand dat te maken heeft met schoonheid, heimwee en vergankelijkheid, geloof en hoop, geboorte en dood, lijden en liefde. Het zijn de grote gebeurtenissen en gevoelens, die vaak worden bezongen in een lied. Dat kan van een singer-songwriter zijn, maar net zo goed van een kamerkoor. Saudade uit Utrecht biedt met het concert Songs & songs een staalkaart van uiteenlopende klassieke koorliederen. Niet alles wordt a capella gezongen, Pim Schipper bespeelt bij een aantal werken als begeleiding het Harrison & Harrison-orgel. Het concert begint om 16.00 uur en is op basis van 'vrijwillige betaling achteraf naar draagkracht' toegankelijk. Ook online kunt u erbij zijn: <https://youtu.be/biPeWl7ifaY>. Sjoerd Vredenberg, SCGK

Seniorenochtend 16 april

Op dinsdag 16 april is er weer een seniorenochtend in het E & E Gasthuis. Om 9.30 uur beginnen we met koffie en thee. Om 10.00 uur is er een korte viering met onze predikant. Een ieder die zich betrokken voelt bij deze ochtend is van harte welkom. Vanuit de voorbereidingsgroep, Janny van Parijs

Gemeenteavond dinsdag 16 april

Op dinsdag 16 april is de gezamenlijke gemeenteavond met Cothen over de beoogde samenwerking. Die vindt plaats om 20.00 uur in de Open Hof. Deze avond kunnen we nader kennismaken met leden van de 'andere' gemeente. Ook staan we stil bij het proces tot nu toe en hopen we in kleine (gemengde) groepjes na te denken over het profiel van een samen te beroepen predikant(e). De uitnodiging zit als bijlage in de mail en gaat ook rond via het kerkblad. We rekenen graag op een grote belangstelling.



Donderdag 25 april: Viktor Frankl en de zin van het leven

In het kader van BovenWijks is op donderdag 25 april Pieter Hoekstra te gast in de Open Hof. Hij verzorgt een avond over 'Viktor Frankl en de zin van het leven'. Frankl (1905-1997) werd bekend als overlevende van de Holocaust en grondlegger van de Logotherapie. Die therapie helpt mensen de zin van hun bestaan, die voor ieder uniek is, te ontdekken en momenten van geluk te vinden. Inleider is Pieter Hoekstra, theoloog en directeur van het in Wijk bij Duurstede gevestigde Viktor Frankl Instituut in Nederland. Vooraf opgeven is niet nodig, de toegang is gratis. De avond in de Open Hof begint om 20.00 uur.

Israëlavond

Maandag 6 mei organiseert de hervormde gemeente een avond over Israël. Ds. Jacco Overeem, medewerker Kerk & Israël van de landelijke kerk, zal op deze avond ingaan op de actualiteit. Israël roept veel vragen en vaak ook heftige discussies op. Christenen kunnen heel verschillend denken over de gebeurtenissen rond Gaza. Hoe gaan we om met die verschillen en blijven we met elkaar in gesprek? Kunnen we ook samen bidden? De avond wordt gehouden in de Open Hof en begint om 20.00 uur. Joke Kroodsma.

Pastoraat

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Marieke Borgers
en Jan Offringa