



Aanmelding en livestream zondag 27 december

Komende zondag gaat onze oud-stagiair Rik Willemsen voor in de dienst die om 11.00 uur begint. Vanwege de aangescherpte coronarichtlijn is het advies de dienst zoveel mogelijk online mee te maken. Voor wie heel graag naar de kerk komen of daarvoor een bijzondere reden hebben, zijn er 30 plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden (tot zaterdag 18.00 uur) bij Jan Oechies, tel. 0343 575 978 of 06 5117 2840, email: joechies@outlook.com. Helaas geldt: vol is vol. Bij het door de kerk lopen wordt u verzocht een mondkapje te dragen, als u zit mag dat af. De livestream voor komende zondag is <https://youtu.be/XqhBUYmLTXA>

Liturgie zondag 27 december 2020, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

Er wordt in deze dienst niet door de gemeente gezongen; wel is samenspraak met de voorganger mogelijk.

Zang: Elien van der Meer
Organist: Pim Schipper
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Lector: Amy van den Bercken
Koster: Kees van der Heide
Diaken: Jelte Veenstra
Ouderling van dienst: Ria de Vries
Voorganger: dhr. Rik Willemsen

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Improvisatie over Lied 475

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging:

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige schepper van hemel en aarde.

a: Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed:

*v: Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.
a: Maak ons tot volgelingen van Jezus
die U willen liefhebben en dienen
met al hun kracht. Amen.*

Muziek: Lied 93: 1,3,4

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing
afgesloten met (woorden Lied 333)

*v: Kom, Geest van God
a. maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt*

Schriftlezing: Lucas 2, 33-40

Muziek: Lied 489: 1,2

Verkondiging

Muziek: Lied 527: 1,2,5

GAVE EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden worden overgenomen met gesproken:

a: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Muziek: Lied 315: 1,3

Zegen (staande), overgenomen met gesproken
Amen

Orgelspel: Improvisatie over Lied 482

Collecten

De collecten op zondag 27 december zijn bestemd voor het plaatselijk diaconaat, algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor onderhoud van het kerkgebouw.

Bloemengroeten

De bloemengroeten van 25 december, Eerste Kerstdag, gaan naar dhr. en mevr. de Boer - de Zeeuw en naar dhr. en mevr. Meuleman - Engelenhoven. De bloemengroeten van zondag zijn bestemd voor mevr. F. Everards - Philippus en voor dhr. en mevr. Klaver – Arnegarn.

Verhuizing

Arie Schuurman verblijft in woonzorgcentrum De Linde, afdeling De Zwaluw (kamer 1). Een kaartje kan naar De Grote Akker 22, 3911 XS Achterberg.

Gezamenlijke dienst op Oudjaar

Na de gezamenlijke diensten op de Kerstavond sluiten we ook samen met de Hervormde gemeente het jaar af.

In deze dienst, die om 19.00 uur begint, gaat ds. C. D. Zonnenberg uit Ochten voor.

Voor wie de dienst thuis wil volgen, is de link <https://youtu.be/qB3nXdWE5y0>

Wie er heel graag bij wil zijn, of daar een bijzondere reden voor heeft, kan reserveren via

<https://www.eventbrite.nl/o/hervormde-gemeente-wijk-bij-duurstede-31447084395>

Het max. aantal kerkgangers is 30.

Samen kerststukjes maken in coronatijd

Afgelopen zaterdag hebben we als bijbelkringleden van De Loever tasjes gebracht met spulletjes om een kerststukje te maken, en een eenvoudige bouwplaat van een kerststal.



Echter, nadat we alles bij de deur hadden gezet en we veilig op afstand aanbelden, bleek dat alle bewoners in quarantaine waren vanwege een besmetting. Ook twee medewerkers verblijven daar intern. Hoe knap is dat.

Na enige aarzeling hebben ze het materiaal mee naar binnen genomen. Ze waren er erg blij mee, maar vanwege problemen met de personele bezetting, en geen hulp van familie of vrijwilligers, was het lastig om de nodige begeleiding te bieden.

Maar hoe prettig is het toch voor de bewoners om in deze tijd van verplicht binnenblijven, afleiding te hebben door hun (huis)kamer gezellig te maken en in kerstsfeer te brengen.

Fijn dat er toch tijd voor was en enkele bewoners er enthousiast mee aan de slag zijn gegaan. Wij hadden daar graag bij geholpen.

Goed om te zien dat ze er met elkaar het beste van maken.

Als blijk van medeleven zou het mooi zijn om als gemeente in groten getale een kerstgroet te sturen. Bedenk iets leuks. Graag uw reactie naar: Woonvoorziening De Loever, Boeg 2, 3961 TC Wijk bij Duurstede.

Vriendelijke groeten,

Janetta van Rijswijk, Heleen Fransen, Marleen Brühheim, Annie Vleghaar.



"Help de kerstattenties de Open Hof uit."

Deze oproep heeft voor beweging in Wijk bij Duurstede gezorgd. De kerstattenties "vlogen" de deur uit. Er waren meer dan voldoende mensen die een kerstattentie wilden rondbrengen. Ook heeft de kindernevendienst mooie kerstkaarten gemaakt, die we erbij konden doen als groet van de gemeente. Dank allemaal en waarschijnlijk tot Pasen.

Namens de diaconie,
Riet Andringa

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa