



### Kerstgroet

Het is weer zover. Het versturen en ontvangen van wenskaarten. Het versturen van kaarten met de tekst "Prettige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar" is veruit favoriet, want je hoeft alleen je naam maar toe te voegen. Maar gemakkelijk is vaak niet doordacht. Er is dit jaar veel gebeurd, wereldwijd en privé. Daardoor voldoet die tekst zeker niet altijd. De dochter van een onverwacht overleden schoonzus heeft geen prettige Kerst. De kinderen die allebei in de horeca werken en dus al maanden zonder salaris thuiszitten, hebben dat evenmin. En het nieuwe jaar lijkt voorlopig nog geen verandering te brengen. De ernstig zieke vriendin zal misschien nog de mogelijkheid krijgen om extra van de feestdagen te genieten, maar heeft geen toekomstperspectief voor het nieuwe jaar.

Er zullen veel mensen opzien tegen de Kerst. Dat deden ze misschien altijd al, maar dit jaar zullen het wel bijzondere dagen worden. Dus ga ik wat bewuster mijn kaarten versturen. De Kerstgroet van de kerk wordt ook deze dagen rondgebracht. Misschien heeft u hem al. Daar aan zou ik toe willen voegen dat ik u in uw eigen omstandigheden een liefdevolle Kerst toewens. Met uitzicht op het licht van Christus dat ook het komende jaar bij ons zal zijn.

Marion Grondijs

### Ter overweging: een schokkend lied

In de Adventsvespers, waarin het eerste hoofdstuk van Lucas wordt doorgelezen, speelt Maria een belangrijke rol. Een meisje van zestien, want ouder moet je haar niet schatten. In die tijd, waarin de gemiddelde leeftijd ergens tussen de dertig en veertig lag, was het goed gebruik om vroeg te trouwen en kinderen te baren. Omdat men niets wist van virussen en bacteriën, gold nog veel sterker dan in deze coronatijd dat het leven zomaar voorbij kon zijn. Daarom is het niet vreemd dat zij al jong trouwplannen had met een zekere Jozef. Die zal zelf niet veel ouder geweest zijn. Verhalen dat het om een oude man zou gaan, zijn legenden uit een latere tijd.

In Lucas 1 zingt Maria een bijzonder lied dat we kennen als het Magnificat. Laatst noemde iemand dat met een aardige woordspeling een 'magnifiek' lied. Maar het is ook een 'schokkend' lied, vertelt Niek Schuman in zijn boek 'Lucas – Een reisverhaal'. Want dit lied gaat over de omkering van alle verhoudingen. De status quo waarin de machtigen, rijken en

hoogmoedigen de wereld gevangenhouden, wordt doorbroken. Dat wat Maria zelf ervaart, namelijk dat ze als onbetekenend meisje uit Nazareth een belangrijke plek rol gaat spelen in het heilsplan van God, dat ziet ze ook wereldwijd gebeuren als het Koninkrijk doorbreekt. De laatsten worden de eersten, en wie voordringen worden op hun plek gezet. Daarom mag het inderdaad een schokkend lied heten, waar de een naar kan verlangen en de ander vooral onrustig van wordt.

Huub Oosterhuis schreef ook zo'n lied, duidelijk geïnspireerd op de lofzang van Maria en op de zaligsprekingen van Jezus. Het staat opgenomen als Lied 1001 in het nieuwe Liedboek. Het tweede couplet begint aldus:

*Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:  
dat lachen zullen zij die wenen,  
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,  
dat dorst en honger zijn verdwenen.*

Vaak wordt Maria afgebeeld als een jonge, bezonnen vrouw die al voor de geboorte van Jezus het liefst de hele dag zat te mediteren. Maar Lucas vertelt juist dat er iets vurigs en opstandigs in haar huisde. Ze kan de vernedering van mensen en het onrecht op deze aarde niet aanzien. Dat opstandige heeft Jezus dus niet van een vreemde!

Jan Offringa

### Filmpje zondag 20 december

Er komen nog twee filmpjes in de serie 'Het verhaal gaat...'. Daarin zijn we beland in het boek Handelingen en volgen we de begintijd van de eerste christelijke gemeenschappen. Op zondag 20 december wordt om 11.00 uur een verhaal van Nico ter Linden over de activiteiten van Petrus en Paulus verteld. Het is te zien via:

<https://youtu.be/jSOodJsK5Hw>

### Collecte

De collecten van zondag zijn bestemd voor het plaatselijk diaconaat, het algemeen plaatselijk kerkenwerk en het onderhoud van het kerkgebouw

### Pastoraat

De heer Arie van Gent verblijft al lange tijd in het Hospice. Als u hem een kaartje wilt sturen, kan dat naar Karel de Grotestraat 53, 3962 CK Wijk bij Duurstede.

### Help de kerstattenties de Open Hof uit

Dit jaar verzorgt de diaconie opnieuw de kerstattenties. Er zijn ongeveer 80 attenties die rondgebracht moeten worden. Wij doen dan ook een beroep op u om mee te helpen.

Voor degenen die zin hebben in een mooie ochtendwandeling of gewoon even willen bewegen: u bent van harte welkom op zaterdag 19 december tussen 10.30 en 11.30 uur in de Open Hof om er een aantal op te halen en die te bezorgen op een moment dat het u uitkomt. Wilt u wel bezorgen maar kunt u niet ophalen op dat tijdstip, neem dan contact op met Birgitta Breeuwer.

Alvast dank voor uw inzet!

Namens de diaconie,  
Riet Andringa

### Vierde Adventsvesper: woensdagavond 23 december

De vierde en laatste gezamenlijke Adventsvesper in de Grote Kerk is op woensdag 23 december, 19.30 uur. Er zijn weer 30 plaatsen beschikbaar, u kunt via het hervormde systeem reserveren:

<https://www.eventbrite.nl/o/hervormde-gemeente-wijk-bij-duurstede-31447084395>.

Ook is er een knop te vinden op de hervormde website. Thuis is de vesper via YouTube te volgen via: <https://youtu.be/XGVp-g43pa8>.

### Even je hart luchten

Op woensdag 23 december is de kerktuin naast de Open Hof nog een keer open, tussen 20.00 en 21.00 uur. Rond de vuurschaal en het klaagmuurtje vormen we op gepaste afstand een kring waarin mensen even iets van hun zorgen kunnen delen. Deze activiteit vloeit voort uit een verzoek van de burgemeester.

### Aanvangstijden Kerstdiensten

De aanvangstijd voor de late Kerstnachtviering op 24 december is 22.00 uur. De vroege viering, gericht op kinderen en hun ouders, begint om 18.30 uur. Reserveren gaat via:

<https://www.eventbrite.nl/o/hervormde-gemeente-wijk-bij-duurstede-31447084395>.

Op Kerstmorgen begint onze dienst voor jong en oud niet om 11.00 maar om 11.30 uur. Volgende week komt er een aparte Nieuwsbrief uit waarin de liturgieën komen te staan. Alleen de hoogstnoodzakelijke mededelingen kunnen daarin mee. De deadline is woensdag 12.00 uur. Andere mededelingen kunnen opgenomen worden voor de Nieuwsbrief voor 27 december. Daarvoor geldt de gewone deadline van donderdag 12.00 uur

### Pay it forward

Mijn dochter Evelien en ik werden blij verrast door twee tienermeisjes die ons laatst beiden een roze roos gaven in Utrecht. Er hing een hartjeskaartje aan met op de achterkant: Pay it forward. Op onze vraag waarom ze dit aardige gebaar maakten, antwoordden ze: "zo maar, omdat we het leuk vinden om te geven".

Wij hebben de rozen toen ook maar weggegeven aan 2 jongemannen. Een mooi gebaar van de meisjes: geven zonder er iets voor terug te krijgen; alleen 2 blijde, verraste gezichten.

Janna Afman

### Bloemengroeten 20 december

De bloemengroeten van as zondag zijn bestemd voor dhr. J. Hagoort en voor dhr. en mevr. Broos-Lamein.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa