



### Sint Nicolaas

Advent is een tijd van verwachten, hopen, verlangend uitzien naar wat komt...

Om het aan onze kinderen duidelijk te maken wat die begrippen betekenden, vertelden we hen dat het net zo iets is als de komst van Sinterklaas. Verlangend uitzien naar het krijgen van cadeautjes en – wonend in Duitsland – legden we ook altijd uit dat we met Kerst geen cadeautjes kregen omdat het kind Jezus al een enorm cadeau van God aan de wereld is. Toen de kinderen groter werden mochten ze zelf plaatsvervanger van Sint-Nicolaas zijn. Niet alles voor jezelf houden, maar delen van wat je hebt.

In het nieuwe liedboek is het lied 'Uit de schemer van de tijden' als lied 745 opgenomen. De tekst is van Andries Govaart, de melodie is een Engelse melodie Blauenwern van William Rowlands. In de eerste strofe wordt Nicolaas als geloofsgetuige beschreven: het is een oergestalte, een beeld van Gods erbarmen. Er gens vóór 300 geboren, waarschijnlijk 342 overleden, bisschop van Myra, tegenwoordig Demre aan de zuidkust van Turkije. Sint-Nicolaas is de patroonheilige van onder andere kinderen, reizigers en schippers. Die kinderen worden genoemd in strofe 2 en 3. In de vierde strofe worden de reizigers en in de vijfde strofe de schippers genoemd. In deze derde strofe wordt bovendien naar één van de legenden over Sint-Nicolaas verwezen: drie dochters van een arme man kunnen door de drie gouden ballen die Sint-Nicolaas door het raam gooit, trouwen. De dochters delen daardoor in de hoop op een nieuwe toekomst, een rechtvaardige wereld, een vrij (= niet vervallen tot prostitutie) en menswaardig bestaan.

Delen is niet iets van vroeger, maar ook van nu. Niet iets van 5 december, maar ook daarna.

Daarom deze tekst voor bij de maaltijd:

Als je brood deelt deel je macht.  
Als je macht deelt neem je deel.

Als je brood deelt deel je hart.  
Als je hart deelt komt er hoop.

Als je brood deelt deel je lijf.  
Als je lijf deelt word je een.

Als je brood deelt deel je pijn.  
Als je pijn deelt is er trouw.

Als je brood deelt word je klein.  
Als je klein wordt word je sterk.

Als je brood deelt wordt het licht.  
Als het licht wordt komt het goed.

Als je brood deelt word je brood.  
Als je brood wordt word je mens.

Tekst: Herman van Verbeek  
Lied 620 uit de bundel "Zangen van zoeken en zien"

Lydia Roosendaal, jeugdwerker voor jong en oud

### Filmpje zondag 6 december

Op zondag 6 december wordt om 11.00 uur weer een filmpje online gezet uit de serie 'Het verhaal gaat', de creatieve hervertelling van bijbelverhalen die Nico ter Linden schreef. Het gaat om een laatste reeks met drie onbekendere verhalen over Paulus, uit het boek Handelingen. Deze zondag gaat het om Paulus' roeping bij Damascus en zijn ontmoeting met Ananias. Het is de laatste keer dat onze stagiair Rik Willemsen, masterstudent aan de PThU te Amsterdam, een verhaal inleidt en vertelt. Het is te zien via <https://youtu.be/KyXTGfuTONQ>

### Collectes zondag 6 december

Volgens het collecterooster zijn de collectes van a.s. zondag bestemd voor: plaatselijk diaconaat, algemeen plaatselijk kerkenwerk en onderhoud kerkgebouw.

### Tweede Adventsvesper: woensdag 9 december

Na het bijzonder mooie begin op 2 december kijken we uit naar de tweede Adventsvesper in de Grote Kerk. Die wordt gehouden op woensdag 9 december, 19.30 uur. De in totaal vier vespers (ook op 16 en 23 december) zijn samen met de Hervormde gemeente in de steigers gezet. Het gaat om avondgebeden van een half uur waarin niet gepreekt wordt. Muziek en verstillings staan centraal. Op 9 december wordt muzikale medewerking verleend door kwartet Capella Dorestad onder leiding van Rienk Bakker.

Er kunnen weer max. 30 mensen in de kerk meevieren. Via het systeem van de hervormde gemeente kunt u reserveren: <https://www.eventbrite.nl/o/hervormde-gemeente-wijk-bij-duurstede-31447084395>. Ook is er een knop te vinden op de hervormde website. Verder is deze vesper thuis of elders via YouTube te volgen: <https://youtu.be/Ccdenc8Jn9M>.

### Kerstkaarten van Karina

Lieve mensen, graag wil ik uw aandacht vragen voor een goede vriendin van onze dochter Monique. Haar naam is Karina Möller, 39 jaar jong. Zij is al jaren chronisch ziek en rolstoelafhankelijk. Van beroep is zij illustrator. Dit jaar begon zij met een eigen online bedrijf. Karina ontwerpt en verkoopt kaarten en prints etc. van een hoogwaardige kwaliteit. Helaas komt zij nog niet aan het benodigde bedrag om haar bedrijf voort te kunnen zetten. Het is écht een aanbeveling om een kijkje in haar online winkel te nemen en iets te kopen via [www.karinamoller.com](http://www.karinamoller.com).

In deze corona- en adventstijd is het fijn iemand een kaartje te sturen. Kleine moeite - groot plezier! Het zou heel mooi zijn als Karina de komende jaren door kan wij ons steentje daaraan bijdragen.

Ze is te bereiken via [karinamollerart@gmail.com](mailto:karinamollerart@gmail.com)

Met liefdevolle groet,  
Mary Sonneveld

## Choral Evensong op zondag 6 december - alleen via livestream

Anders dan eerder werd gehoopt en aangekondigd, is de Evensong van zondag 6 december, **uitsluitend livestream** te volgen. Deze bijzondere viering in de Grote Kerk begint om 16.00 uur. Kamerkoor Cantia-go, dat haar thuisbasis in de Jacobikerk in Utrecht heeft, zingt prachtige Engelse psalmen, cantica en andere liederen doet dat onder leiding van Herman Mussche. Pim Schipper bespeelt het Harrison & Harrison orgel en Henk Kroese is de liturg. De Evensong is te volgen via <https://youtu.be/thid0G-NTeY>

Via de website van de SCGK kunt u het programma-boekje downloaden. Een financiële bijdrage wordt niet alleen gewaardeerd maar is ook nodig voor de voortgang van deze en andere muzikale activiteiten. Op de website vindt u meerdere manieren om een donatie te doen.

## Aanvangstijden Kerst

In Samen Verder staat als aanvangstijd voor de gezamenlijke Kerstnacht 22.30 uur vermeld. **Die is nu vervroegd naar 22.00 uur.** Het eerdere tijdstip staat nog uit de periode dat we hoopten op een aantal van 100 kerkbezoekers, zowel in de vroege als late viering op Kerstavond. Dat lijkt nu uit te draaien op max. 30 en dan hoeft er tussendoor minder uitgebreid gereinigd en gelucht te worden.

De vroege gezamenlijke avondviering op donderdag 24 december, gericht op kinderen en hun ouders, is om 18.30 uur. Op Kerstmorgen begint onze protestantse dienst niet om 11.00 maar om 11.30 uur. In de komende Nieuwsbrieven komt te staan hoe u een plek kunt reserveren.

## Doe mee aan de Kerstdate

Wie houdt wel van een verrassing en maakt in de laatste week van het jaar een Kerstdate met een ander gemeentelid? De diaconie gaat dit organiseren. Opgeven kan tot donderdag 17 december. Stuur uw naam en contactgegevens naar [pgwbd-kerstontmoeting@gmail.com](mailto:pgwbd-kerstontmoeting@gmail.com) of bel met Riet Andringa, tel: 578 856. Ook kunt u (maar dat hoeft niet) aangeven of u graag op bezoek gaat of liever bezoek ontvangt.

Alle opgaven gaan in een hoge hoed. Vervolgens worden steeds twee adressen aan elkaar gekoppeld. Die koppels krijgen bericht en nemen contact op met elkaar. Ergens tussen donderdag 24 en 31 december maken zij een afspraak om samen te gaan eten (lunch of diner). Het kan ook op koffie, thee of een borrel uitlopen. Altijd op gepaste afstand, volgens de meest recente richtlijn van de overheid. Het hoeft niet bij één ontmoeting te blijven.

Deze uitnodiging geldt voor alle leeftijden, dus jong en oud kunnen zich aansluiten. Het wordt extra leuk als ook jongeren (bijvoorbeeld twee uit een gezin) hieraan meedoen.

## Adventsproject van de Kindernevendienst

Het adventsproject van de kindernevendienst gaat dit jaar, net als zoveel meer, anders dan voorheen. Op zondag 29 november, 1e Advent, hebben we met de aanwezige kinderen een speurtocht gehouden langs de 4 adventszondagen.

Het thema dit jaar is 'Het beste nieuws' en daarvan hebben we best veel gezien en gehoord. In de Open Hof kregen de kinderen een envelop met 4 foto's. De eerste foto bracht ons bij de brillenwinkel waar bijna alle brillen al waren uitverkocht. In de krant die we daar zagen stond dat de mensen allemaal een bril wilden hebben om de eerste tekenen van kerst goed te kunnen zien. Gelukkig konden we zelf ook nog een paar brillen passen.

Vervolgens liepen we naar de haven. Hier stond een journalist van de Adventsbode te wachten. Zij had gehoord van natte mensen die toch blij waren. En ja hoor, daar zagen wij ook iemand die nat was en toch heel blij. Ze had gehoord van Johannes de Doper en was nu ook zelf gedoopt. Zo hoorde ze ook bij God en daarom was ze blij.

Bij het tunneltje in de Peperstraat stonden twee verslaggevers ons op te wachten. Zij vertelden dat ze in de Adventsbode alleen maar goed nieuws gingen zetten. En... niet het nieuws van gisteren, maar van de toekomst. Bijvoorbeeld van Japie die alvast zijn zwemspullen had gezocht, omdat hij zo'n zin had in de zomer.

Als laatste stond er in de kerktuin een krantenverkooper van de Adventsbode. Op de voorpagina stond het goede nieuws dat Maria een kind verwacht. En omdat de krant alleen maar goed nieuws brengt, kregen de kinderen ook nog een cadeautje: een gezinsboekje over het project en kaarsjes om af te tellen naar kerst.

Groeten van de Kindernevendienst,  
Bart, Karlijn, Manouk, Joline, Jeannette, Nelleke en Marieke

## Adventkalender

Bij toeval ontdekte ik de PKN-site Petrus, met daarop ook een online PKN-adventskalender <https://petrus.protestantsekerk.nl/advent>  
Hartelijke groet,  
Christa van Werkum

## Bloemengroeten 22 november

De bloemengroeten van as zondag zijn bestemd voor dhr. en mevr. Smit-Labots en voor mevr. W.M. de Visser.

Hartelijke groet,

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa