



Nieuwe keuzes

Wat een verwarrende tijd beleven we. Tenminste, zo ervaar ik het. Begin ik een beetje te wennen aan het "nieuwe normaal", moet ik me nu bezig gaan houden met het maken van nieuwe keuzes. Ik probeer nog steeds afstand te houden, zing niet in de auto wanneer Henne achterin zit met een mondkapje voor, was mijn handen en ga zo maar door. Maar we worden weer wat meer "vrij" gelaten en nu wordt het pas ingewikkeld. Naar Calypso voor een film of voorstelling, uit eten gaan als het regent en je dus binnen moet zitten. Of naar de Ikea waar het altijd al druk is. Komt het moderamen bij mij thuis om de tafel vergaderen of toch maar in de Open Hof? En ga ik naar de kerk omdat dat mag met 100 mensen? Allemaal vraagtekens, allemaal nieuwe keuzes. Vindt u het ook zo lastig? Ik merk van mezelf dat ik wat "mensenschuw" ben geworden en dat ik moet wennen aan een weer ander "nieuw normaal". Het is anderen ook al opgevallen, dus moet ik mezelf eens ernstig toe gaan spreken. Want gelukkig zijn er maar heel weinig besmettingen in Wijk en kan ik me, na onze vakantie, best wel weer vrijer gaan bewegen. Als ik me maar niet mee laat slepen door de emotie van het moment (vrij naar een minister).

Marion Grondijs

Ter overweging – Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven

Op het leesrooster staat deze zondag het thema 'vergeven' centraal. Een thema dat goed past bij het Joods Nieuwjaar, dat komende week gevierd wordt. Afgelopen zondag lazen we in de kerk al het eerste gedeelte van deze tekst, over de vraag van Petrus hoe vaak we iemand moeten vergeven die tegen ons gezondigd heeft. In het vervolg van het tekstgedeelte horen we een gelijkenis over het thema vergeven.

Lees Mattheüs 18:21-35.

In de gelijkenis echoot dat zinnetje uit het Onze Vader mee: 'vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven'. Het is nogal wat, wat we wekelijks of misschien wel dagelijks bidden: onze schuldenaars vergeven. Omdat het zo'n bekend ge-

bed is, kan je er zomaar overheen lezen. De dienaar uit de gelijkenis laat zien hoe moeilijk dit is: zelfs als de koning je kortgeleden nog alles heeft kwijtgescholden, is het moeilijk om dit gebaar zelf naar anderen te maken. De tekst roept bij mij de volgende vragen op:

- Welk moment van vergeving is je bijgebleven?
- Wanneer is of was het voor jou moeilijk om iemand te vergeven?
- Voor welke situatie wacht je zelf op vergeving? Op welke manier zou je hier het gesprek over aan kunnen gaan?

Het zijn grote vragen die diep kunnen raken. Omdat een deel van ons nog niet naar de kerk komt, wil ik je uitnodigen om deze week met een gemeentelid in gesprek te gaan over deze vragen. Telefonisch of op veilige afstand in tuin of woonkamer.

Rik Willemsen, predikant in opleiding.

Overlijden

Ons medeleven gaat naar onze kerkelijk werker voor jong en oud, Lydia Roosendaal, want afgelopen maandag is haar vader overleden. Voor het afscheid en de tijd die komt wensen we haar en haar gezin Gods troostrijke nabijheid toe. Mocht u persoonlijk willen reageren: Lydia woont aan de Helena Rietbergstraat 18, 2806 KR Gouda.

Tweede filmpje over Jacob op website

Zondag 10 september is er geen protestantse dienst in de Grote Kerk. Wel gaan we door met 'Het verhaal gaat...', de bijbelse hervertelling van Nico ter Linden. Rond 10.00 uur verschijnt op onze website het zesde filmpje in die reeks. Aartsvader Jacob komt een tweede keer voorbij in het altijd weer intrigerende verhaal over zijn nachtelijke worsteling aan de rivier de Jabbok. De directe link is <https://youtu.be/7XahXBwwB2E>.

Hierboven kaart Rik Willemsen het thema vergeving aan dat ook in de Startdienst van 6 september al even voorbij kwam. Afgelopen week stond in dagblad Trouw een boeiend verhaal over de joodse filosofe Hannah Arendt, waarin ook een aantal rake dingen over vergeving staan. Mocht u deze krant (van dinsdag 8 september) nog terug kunnen vinden of kunnen lenen bij de burens – van harte aanbevolen!

Of lees het artikel online:

<https://www.trouw.nl/cs-b1456582>.

Avondmaal en zondagmiddagmoment

Twee weken geleden stond in de Nieuwsbrief de vraag van het moderamen naar onze behoefte aan en beleving van het Avondmaal. Daarop ontving ik al meerdere reacties, waarvoor dank! En als u er nog op zit te peinzen: ook de komende tijd kunt u me nog een mailtje sturen.

In het moderamen is ook nagedacht over de vraag of het goed zou zijn af en toe op een zondagmiddag een koffie- en theemoment te beleggen. We zijn daar voorzichtig mee, want voor je het weet kruipen mensen toch weer te dicht op elkaar. Anderzijds hebben we op de Startzondag ervaren dat zoiets in een ruime kerk als de onze goed te doen. We kunnen wijd uiteen zitten en bij mooi weer zelfs in de tuin. Ook op deze vraag kunt u met een mailtje reageren: hebt u behoefte aan zo'n zondagmiddagmoment en zou u zelf daarheen komen?

Jan Offringa

Vorming & Toerusting

Binnenkort gaat het nieuwe seizoen beginnen met de leer- en ontmoetingsbijeenkomsten van Vorming & Toerusting. We hopen in de Open Hof boven met kleine en beneden met grotere groepen terecht te kunnen, al zullen het niet de aantallen zijn van weleer. Maar met een goede opstelling vermijden we risico's. Alleen halverwege zal er een moment voor koffie of thee zijn, en desgewenst kunt u zelf water of iets anders meenemen.

Ook vragen we van deelnemers zich van tevoren aan te melden. Hieronder staat de eerste activiteit genoemd, zodat u de datum al

kunt noteren. Binnenkort zullen we die via het mailbestand van de Nieuwsbrief nog wat royaler aankondigen. Ook in het komende Samen Verder staat al meer informatie.

- Donderdag 24 september, 20.00 uur:

Ruud van Eck vertelt over zijn uitzending naar Afghanistan. Aanmelden bij Hans Liefhebber: liefhebb@xs4all.nl.

Terugblik Startzondag

In het kerkblad komt een verslag van de Startzondag van 6 september. Die stond in het teken van het nieuwe jaarthema 'Het goede leven'. Hier kunnen we al even melden dat de dag, met een ingekort programma tot 12.30 uur, prima is verlopen. In de dienst werd het jaarthema uitgediept en vervolgens is het in kleine groepjes op creatieve wijze (foto's, elfjes, limericks) verwerkt tijdens een wandeling door Wijk. Ook de verrassing ging er goed in. Want aan het slot kregen alle deelnemers een tegoedbon voor Tiggy's Corner. Daar kan het goede leven deze week gevierd worden met een puntzak friet en een snack. We hebben al een korte evaluatie gehouden maar mocht u nog tips en/of tops hebben voor de organisatie, geef ze dan door.

Riet Andringa, Marieke Borgers, Jan Offringa, Lydia Roosendaal

Bloemengroet

De bloemen van a.s. zondag zijn bestemd voor dhr. C. van der Laan en voor mevr. P. Lokhorst - Knoop.

Hartelijk bedankt!

Wij danken de gemeente hartelijk voor alle lieve kaarten en berichten die we hebben gekregen. We hebben een prachtig huwelijk gehad in onze kerk. Door corona kon de gemeente niet helaas niet aansluiten, maar de kaarten maakten veel goed. Nogmaals dank, Thom Muis en Iris Kop

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa