



Ont-moeten

De zomervakantie loopt ten einde, vanaf aanstaande maandag gaat het schoolse leven weer van start. De tijd van rust, reflectie en bezinning is 'voorbij'. Ieder jaar weer neem ik me van alles voor als de grote vakantie begint - waar ik me allemaal in wil verdiepen, waar ik allemaal plannen voor wil maken- en ieder jaar weer zijn de zes weken omgevlogen en heb ik me nergens in verdiept en geen enkel plan gemaakt. Ik heb alleen maar in het moment geleefd, nagedacht over 'het leven' en 'gedaan wat ik leuk vond'. Het echte **ont-moeten**. Toch ontkom je natuurlijk niet aan 'moeten'. De dagelijkse dingen, zoals de boodschappen, de was en de afwas - die moeten nou eenmaal. Maar dat geeft ook een soort kader, een regelmaat aan de week. Binnen dat kader ervaar ik een enorme vrijheid als ik vakantie heb: een lege agenda, per dag bekijken wat je gaat doen en alle tijd van de wereld hebben. En daar laad ik enorm van op, om na die zes weken weer vol energie uit te kijken naar die volle agenda die er natuurlijk aankomt. Ik hoop dat dat niet alleen voor mij geldt en dat we straks allemaal met een opgeladen accu en vol energie het nieuwe seizoen ingaan - en elkaar weer écht kunnen **ontmoeten!** Ik kijk er in ieder geval naar uit!

Maria Eigenhuis

Ter overweging – Avondmaal vieren

Afgelopen zondag is er vanwege de opleving van de coronabesmettingen en de nieuwe maatregelen vanaf gezien het Avondmaal te vieren. En of we zo'n viering op 18 oktober kunnen houden –de volgende zondag in onze jaarplanning– is nog maar de vraag. Daarom kijken we ook naar andere mogelijkheden. We hebben bijvoorbeeld op zondagen dat er 's ochtends geen dienst is de kerk wel 's middags ter beschikking. Is zo'n zondagmiddag een goed moment om in kleine kring de Maaltijd te vieren, met deelnemers die zich van tevoren hiervoor opgeven? Ik denk aan pakweg 15 mensen die een half uurtje bijeenkomen, in de ruimte onder de Tien Geboden of in de zijbeuk van de kerk. In een eenvoudige liturgische setting kun je dan veilig brood (niet aan elkaar doorgeven) en wijn (ieder een eigen bekertje) met elkaar delen. Mochten er meer dan 15

belangstellenden zijn, dan kan later in de middag zo'n zelfde korte viering nog eens herhaald worden. Op die wijze hebben we als moderamen een beetje zitten brainstormen. En ondertussen worden de RIVM-cijfers voor Wijk in de gaten gehouden.

Het Avondmaal wordt heel verschillend beleefd. Voor sommigen is het een heilig ritueel dat veel voor hen betekent, terwijl anderen het juist uit de weg gaan. Die mijding heeft zowel een oud als een modern jasje. In de oude Avondmaalsmijding speelt nog wel eens mee dat mensen zich de zware woorden van vroeger herinneren: je zou jezelf een oordeel kunnen drinken. De sfeer rond de tafel kon deprimerend zijn, heel anders dan nu. In de moderne mijding speelt eerder mee dat mensen in het algemeen weinig gevoel hebben voor rituelen, of voor deze Maaltijd in het bijzonder. Met name de offersymboliek die daar doorheen klinkt vinden ze moeilijk mee te maken. Mensen die juist opleven bij het Avondmaal – kwam in de preek van afgelopen zondag nog even aan bod – leggen graag de nadruk op de verbinding die ze ervaren. Ze weten zich rond de tafel liefdevol verbonden met God, met elkaar, met hun verre naaste en ook met de aarde en alles wat daarop leeft en groeit. Voor hen biedt deze gezamenlijke viering een mooi tegenwicht aan onze gefragmentariseerde wereld.

Ik zou het waarderen als u mij, het liefst in een mailtje, laat weten hoe u er zelf instaat. Wat zijn zoal uw gedachten en ervaringen rond het Avondmaal, wat ervaart u als waardevol of storend in onze vieringen? Ook hoor ik graag of u, mochten we kleinschalige bijeenkomsten gaan houden zoals hierboven geschetst, overweegt daaraan mee te doen? Ik sta voor alle reacties open en zit dus niet te wachten op sociaal (of kerkelijk) wenselijke antwoorden. U kunt frank en vrij vertellen welke kant uw wensen, gedachten en gevoelens opgaan.

Jan Offringa

Filmpje op website

Zondag 30 augustus houden we geen dienst. Wel wordt rond 10.00 uur op onze website het vijfde filmpje vertoond in de serie 'Het verhaal gaat...'. Dit keer komt het eerste van twee verhalen over aartsvader Jacob komt aan bod, zoals Nico ter Linden dat bewerkt heeft in zijn bijbelse hervertelling. De directe link is <https://youtu.be/4oYlpPuEVOM>

Startzondag 6 sept.: 'Het goede leven'

Na de dienst is er een bescheiden programma.

De dienst op startzondag 6 september begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom, ook wie ervoor kiest meteen na de dienst naar huis te gaan. Daarvoor is alle begrip. Voor wie blijft, is er een kort coronaproof programma: we drinken koffie op anderhalve meter; in zelf te vormen groepjes van 2, 3 of max. 4 personen doen we tijdens een wandeling buiten iets met het thema; wie niet naar buiten kan of wil, mag gewoon in de kerk blijven; rond 12.30 uur sluiten we af met een lekkere verrassing.

Omdat we merken dat sommige mensen echt uitzien naar een levende ontmoeting met elkaar, kiezen we ervoor de startzondag wel door te laten gaan met dit bescheiden en ingekorte programma. Tot nu toe hebben zich zo'n 25 mensen opgegeven, dat is best een mooi aantal. Er kunnen er nog een paar bij, maar we proberen niemand over de streep te trekken.

Wie nog wil aansluiten, kan zich – **vóór maandag 31 augustus, 20.00 uur** – aanmelden (met vermelding van naam, telefoon, aantal personen) bij Riet Andringa. Het liefst per mail: pgwbdstartzondag@gmail.com of anders via de telefoon: 0343 578 856 of 06 14 407 008. Opgeven kan ook bij onze predikant.

Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor dhr. en mevr. Van der Lingen-Blaak, Badorfstraat 29 in het kader van "omzien naar elkaar" en voor dhr. en mevr. De

Boer-De Zeeuw, Opveld 26, Cothen als felicitatie bij hun 40-jarig huwelijk op 29 augustus.

Aan de zondagskinderen - herhaling

Vlak voor de zomervakantie heb ik jullie een mail gestuurd.

Helaas heb ik alleen van 1 iemand gehoord dat zij géén zondagskind meer wil zijn.

Van de anderen heb ik helaas niks gehoord. :(Nu de zomervakantie bijna voorbij is, wil ik dit weekend het rooster gaan maken.

Dus... ik hoor graag van je wanneer je niet kan (zie voor de data hieronder).

Ik ben op zoek naar kinderen die zondagskind willen zijn op de volgende zondagen:

20 september

4 oktober

18 oktober

1 november

Groeten van Marieke Borgers
tel. 06 46 581 113

Mededeling Diaconie/ZWO

Op 9 augustus 2020 was er een ZWO-collecte voor de ramp die Beiroet heeft getroffen. De diaconie/ ZWO zou de opbrengst verdubbelen.

Het resultaat was hoog: € 672,-

Na verdubbeling hebben we € 1.344,- overgemaakt.

Alle gevers bedankt voor dit mooie resultaat.

Tevens hebben we €300,- overgemaakt naar Fundashon ENCELIA te Curaçao (extra steun). Dit project ondersteunen wij in 2021 nog een jaar. Ze ondersteunen crisisopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor deze kinderen is de thuissituatie dramatisch.

Jaap Swank

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa