



Liturgie zondag 26 juli 2020, 10.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

Er wordt in deze dienst (nog) niet door de gemeente gezongen, wel is samenspraak met de voorganger mogelijk. We blijven zitten tot aan de zegen.

Organist: Pim Schipper
Zang: Sylvia van Schaik
Koster: Dick Breeuwer
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Diaken en lector: Birgitta Breeuwer
Ouderling van dienst: Hans Sonneveld
Voorganger: dhr. Jan Grootendorst uit Maartensdijk

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Orgelspel: Liebster Jesu wir sind hier BWV 731 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkomstwoord

Bemoediging:

*v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, schepper van hemel en aarde
a: Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon*

Drempelgebed:

*v: Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.
a: Maak ons tot volgelingen van Jezus die U willen liefhebben en dienen met al hun kracht. Amen.*

Muziek: Psalm 119 vers 47 en 48

Gebed om ontferming, afgesloten met:
*Heer, ontferm U;
Christus, ontferm U;
Heer, ontferm U. Amen.*

Muziek: Lied 304 vers 1, 2 en 3

TEKST EN UITLEG

Kindermoment

Inleiding op de lezingen

Samenspraak: (woorden uit Lied 333)

*v: Kom, Geest van God,
a: maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt*

Eerste schriftlezing: 1 Koningen 3: 5 – 12

Tweede schriftlezing: Matteüs 13: 44 – 52

Muziek: Lied 241 vers 1 en 2

Overdenking

Muziek: Lied 313 vers 1 en 2

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden worden overgenomen met gesproken:

a: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Slotwoord

Muziek: Lied 978 vers 1 en 4

Zegen, overgenomen met gesproken **Amen**

Orgelspel: Improvisatie

Wie naar de kerk komt, hoeft niet te reserveren!

Deze dienst is live te volgen via:
<https://youtu.be/5cnAdMvikNg>

Collecten

De collecten op zondag 26 juli zijn bestemd voor plaatselijk diaconaat, algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor onderhoud van het kerkgebouw.

Bloemengroet

Een bloemengroet van de gemeente gaat naar dhr. en mevr. van de Weerdhof - Cornelisse en naar mevr. Mol – Polderman.

Elke zondag naar de kerk

Sinds het coronabeleid kerkdiensten weer toegestaan, ga ik elke zondag naar de kerk. De ene keer bij mijn eigen gemeente, de andere keer bij de andere gemeente.

Het is heerlijk om op zondagmorgen in ons mooie kerkgebouw te zijn. Het prachtige licht dat door de kerkranken naar binnen valt en de muziek verzorgd door onze voortreffelijke organisten nemen me mee en tillen me op.

Alle keren word ik hartelijk welkom geheten door toegewijde broeders en zusters die mijn handen besproeien om ze te ontsmetten.

Vervolgens word ik toegesproken door een ouderling van dienst en door predikanten die hun best doen het licht van het evangelie te laten schijnen.

Het valt me op dat (misschien wel) niemand anders dat doet, terwijl velen van ons in de afgelopen maanden de kerkgang hebben gemist! Ik kan het u van harte aanbevelen.

Ook binnensmonds gezongen komen liederen tot klinken. De lofzang en de gebeden versterken mijn geloof en mijn besef van gemeenschap met de kerk van alle eeuwen over kerkgrenzen heen. Bovendien is tien uur een heel prettige tijd!

Henk Kroese

Startzondag 6 september: 'Het goede leven'

Er wordt gewerkt aan een Startzondag voor jong en oud die coronaproof is.

Daarvoor kijken we naar zondag 6 september, een datum om nu al vast te leggen!

We gaan aan de slag met het nieuwe jaarthema: 'Het goede leven'. Na de startdienst, die om 10.00 uur begint, is er koffie en limonade. Vanaf 11.30 uur zijn er allerlei activiteiten voor viertallen. Rond 12.30 uur wordt er iets gedronken en gegeten (verrassing!). Om 13.00 uur is de afsluiting.

Wie niet naar de kerkdienst komt, kan alsnog vanaf 11.00 uur meedoen. Het programma is ook geschikt voor wie slecht ter been is. Zie voor nadere informatie de komende Samen Verder en de Nieuwsbrieven en Kerkbrieven.

Het is belangrijk dat u zich van te voren opgeeft (naam, telefoonnummer, aantal personen). Dat kan bij Riet Andringa, het liefst per mail pgwbdstartzondag@gmail.com. Aanmelden kan ook bij ds. Jan Offringa. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 augustus.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa