

# Nieuwsbrief 113, 12-5-2022



Protestantse gemeente  
te Wijk bij Duurstede

**Liturgie zondag 15 mei 2022, 11.00 uur**

Grote Kerk – Protestantse gemeente  
Vijfde zondag van Pasen: Cantate – 'Zingt'

Orgel: Sander Booij  
Koster: Dick Breeuwer  
Livestream: Sjoerd Vredenberg  
Lector: Margriet van Rossen  
Diaken: Birgitta Breeuwer  
Kerkrentmeesters: Margriet van Rossen  
Ouderling van dienst: Cobie de Boer  
Voorganger: ds. Jan Offringa

**Orde van dienst**

**VOORBEREIDING**

Klokgelui

Orgelspel: Improvisatie

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)  
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
schepper van hemel en aarde.  
**Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

Barmhartige God,  
wij komen tot U met onze vreugde en pijn,  
midden in het wel en wee van deze wereld,  
en wij bidden:  
verlicht onze lasten en verruim onze adem,  
zodat wij in staat zijn, in weerwil van alles,  
te blijven zingen van uw liefde en trouw.  
**Laat ons ook deze dag weer delen  
in uw goedheid en genade,  
door Jezus, onze levende Heer.  
Amen.**

We zingen: Psalm 98: 1,4

(*allen gaan zitten*)

Gebed om ontferming,  
overgenomen met Lied 301e

We zingen: Lied 903: 1,3,6

**TEKST EN UITLEG**

Inleiding op de lezing,  
afgesloten met gezongen Lied 333

Eerste lezing: Ruth 1, 1-13

We zingen: Lied 787: 1,2

Tweede lezing: Ruth 1, 14-22

We zingen: Lied 787: 3,4

Verkondiging

We zingen: Lied 975: 1,2,3

**GAVEN EN GEBEDEN**

Aankondiging van de collecte

1<sup>e</sup>: Binnenlands diaconaat – De Glind

2<sup>e</sup>: Plaatselijke gemeente

3<sup>e</sup>: Vergroening Grote Kerk



Aandacht voor de Groene Grote Kerk –  
zaterdag 28 mei

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

**ZENDING EN ZEGEN**

We zingen (staande): Lied 655: 1,2,5

Zegen,  
overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: Improvisatie

**Livestream**

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

**Bloemengroet**

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heijden en is bestemd voor mevr. D. Meuleman-Engelenhoven en voor dhr. en mevr. Van de Weerd-Jochemsens.

**Autodienst**

In de maand mei wordt er gereden door Henk Jacobs. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

### Bij de komende zondagen

Op zondag 15 mei begint een serie over Ruth, een bijbelboek dat in vier hoofdstukken het bijzondere verhaal vertelt van een Moabitische vrouw die in het voorgeslacht van koning David terecht komt. Op zondag 22 mei, als kerkkoor Cantique meezingt, en zondag 29 mei, met gastpredikant Daco Coppoolse, zal het over Ruth 2 en 3 gaan. Het laatste hoofdstuk bewaren we dan voor een zondag in juni.

Een ander bijzonder verhaal, over David en Goliath, staat 's middags centraal in de Kliederkerk die deze zondag van start gaat.

### Kliederkerk zondagmiddag 15 mei



Van harte welkom om a.s. zondagmiddag, vanaf 14.00 uur, met ons mee te kliederkerk-vieren! Wat dat is? Een missionaire vorm van kerk-zijn en dat betekent: samen ontdekken, samen vieren, samen eten.

We ontdekken met elkaar, op een creatieve manier, wat de bijbelverhalen ons kunnen leren en nu nog steeds voor ons kunnen betekenen. Deze eerste keer gaat het over David en Goliath: praten over groot en klein, wat is belangrijk en wie of wat geeft vertrouwen.

Knutsel en vier met ons mee!  
Anneke, Kees, Carine en Coby

### Collecte diaconaat: op adem komen in De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma's, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel 'het Jeugdorp' wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. (overgenomen van de site van Kerk in Actie)

### Illustere Figuren spelen 'De Weldoener'



Op vrijdag 13 mei, aanvang 20.00 uur, vindt in de Grote Kerk een bijzondere uitvoering plaats. Dit Friese theatercollectief speelt de voorstelling 'De Weldoener'. In de voorstelling gaan de acteurs op zoek naar de stem van de nuance die in de media vaak gemist wordt.

In een sterk polariserende samenleving is dat uiterst actueel. Velen denken tegenwoordig zwart-wit vanuit hun bevoorrechte bub-

bel. 'De Weldoener' is een letterlijke vertaling van de naam Bonifatius, die als inspirator geldt voor deze voorstelling. Deze Engelse missionaris zette in 716 voet aan wal in Dorestad. Omdat de kerk een plek is waar de zoekende mens altijd welkom is, heeft het collectief ervoor gekozen deze tour langs kerken te doen in plaats van theaters. Kaarten à € 12,50 zijn te bestellen via:

<https://illusterefiguren.nl/agenda/> (kies 13 mei). Ook aan de ingang zullen ze te koop zijn, maar op=op. De organisatie is i.s.m. Stichting Bonifatius Dorestad.

### Uit het JeugdTeam



Op vrijdagavond 13 mei (inloop 19.30 uur) wordt er weer een JOOP avond georganiseerd. De tweede van dit seizoen. We hebben de activiteiten wat uitgebreid. Naast film en spel gaan we ook darten en met de sjoelbak aan de gang. Kun je niet darten? Er is een dart-expert aanwezig die alle fijne kneepjes van het darten kent en aan ons gaat uitleggen hoe het allemaal werkt. Wellicht word je op deze manier zelf ook een expert in darten. Tijdens deze inloopavond vindt er in de kerkzaal zelf de voorstelling 'De Weldoener' van de groep 'Illustere Figuren' plaats. Als jullie daar belangstelling voor hebben, kun je deze voorstelling ook bijwonen. De kosten dragen wij. De hapjes en drankjes staan weer klaar. Voel je als jongere uitgenodigd! We hopen op een mooie opkomst van jongeren vanaf 15 jaar. Er zijn al wat jongeren die zich hebben aangemeld. Mooi!

### Kerken bijeen rond Maria



Op dinsdag 31 mei, 20.00 uur is prof. Marcel Sarot te gast in de Open Hof, Kerkstraatje 4. Marcel Sarot, hoogleeraar in Tilburg en katholiek diaken te Leersum, houdt een verhaal over het boek 'Maria, Icoon van Genade', dat is geschreven door de protestantse theoloog Arnold Huijgen. Zijn studie over de moeder van Jezus werd theologisch boek van het jaar 2021 en trok de aandacht van het Beeraad van Kerken. Resultaat is deze avond voor mensen binnen en buiten de kerken. Op de inleiding van Sarot volgen enkele korte reacties van mensen die het boek lezen. Aansluitend is de zaal aan de beurt met haar reacties en vragen. De toegang is gratis. Info: Jan Offringa.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa