



Kent u dat gevoel...?

Ik bedoel dat gevoel als in dat liedje van De Dijk: "Een man weet niet wat hij mist – maar als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist..."

Zo'n gevoel had ik een beetje bij de kerk de afgelopen weken. Als je een keer een zondag niet naar de kerk ging was dat natuurlijk helemaal niet erg – lees: *je weet niet wat je mist*. Maar nu we negen weken al niet naar de kerk kunnen – lees: *als ze er niet is*, weet je pas wat je mist: het gevoel van samen kerk zijn. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. In het begin heb ik het heel gek gevonden: de kerk die 'dicht' ging. Maar je gaat er ook aan wennen, het niet naar de kerk *kunnen* op zondag. En hoezeer ik dat gevoel van 'samen' ook mis, het is aan de andere kant ook heel fijn om je eigen gang te gaan op zo'n vrije zondag. Natuurlijk zijn er de geweldige livestreams van onze gemeente met kerkdiensten en ook de televisiediensten waar je je zondagse kerkgang door kunt vervangen. Maar eerlijk is eerlijk: wij hebben alleen op Stille Zaterdag naar de livestream van de Paaswake gekeken. Het is toch anders, voor de televisie op de bank 'kerk zijn', het is voor mijn gevoel toch een soort 'show' waar je naar zit te kijken, je bent er geen onderdeel van.

En dan vraag ik me af: hoeveel mensen hebben nu hetzelfde gevoel als ik? Hoeveel mensen zullen er – als de kerken weer open mogen – weer trouw in de banken zitten op zondag? Of is maanden 'gedwongen afgehaakt zijn' een voedingsbodem voor kerkverlating...? Geloof me, ik ben echt een optimist, maar dit houdt me wel bezig de laatste tijd...

Maria Eigenhuis

Kerkdienst en filmpje

Voor een kerkdienst in het komende weekend verwijzen we naar de uitzendingen op TV. Op zaterdag 23 mei zendt de KRO-NCRV om 18:00 uur op NPO 2 een meditatie uit van ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk. De herhaling is op zondagmorgen 24 mei rond 7:50 uur op dezelfde zender. Die zondag is er een kerkdienst bij de EO rond 9:20 uur.

Zondag 24 mei hopen we als Protestantse gemeente rond 10.00 uur een nieuw filmpje op de website te plaatsen, in het kader van de reeks Bijbelse twijfelaars. Deze derde keer gaat het over de twijfel van Jona in Ninevé. Hij vraagt zich af of een (te) genadige God wel goed bezig is. U kunt het bekijken via de website of rechtstreekse link: <https://youtu.be/xme1rfdl4dU>

Komende woensdag 27 mei zetten we om 10:00 uur een filmpje met twee van onze jongeren op

de website. Onder het motto 'In gesprek met een nieuwe generatie' spreken onze pastores Lydia en Jan met Nieke en Bernd. Omdat het echt een filmpje is voor intern gebruik, is het alleen bereikbaar met deze link: <https://youtu.be/kggxaBytA0k>

Tien Woorden Rap

Op de Tien Woorden-rap van zondag 17 mei kwamen veel leuke reacties. Daarom bieden we 'm apart als filmpje aan, op de website en via <https://youtu.be/BMxIMUtTK24>.

Voor de thuisoefenaars en andere liefhebbers staat de tekst hieronder. Ik voel er wel voor om iedereen, dus jong en oud, de kans te geven een keer rappend mee te doen in de dienst. Dus wie durft, kan zich bij me melden! Van wie de oorspronkelijke tekst is, weet ik niet. Zelf heb ik 'm een beetje bewerkt.

Ken jij de tien woorden,
de woorden een tot tien.
Ik zal ze laten horen,
ik rap ze bovendien!

Tien regels jou gegeven
als vriendjes voor het leven.
Eén is God, die maakt je vrij,
er is geen ander zoals Hij.

Twee wil zeggen: God en jij,
daar horen echt geen beelden bij.
Drie dat is Gods eigen naam,
om met respect mee om te gaan.

De dag van God is nummer vier,
dat is zo'n dag voor mens en dier.
zodat je ook vandaag weer voelt
hoe God het leven heeft bedoeld.

Voor wie jou goed verzorgt, vraagt vijf,
dat jij hen dankt en eer bewijst.
Maak niet dood, laat zes je horen,
knoop dat heel goed in je oren.

Een trouwe maat, zegt nummer zeven
is heel kostbaar in je leven.
Dus eigenlijk leert dit gebod:
maak wat heel is niet kapot.

Acht zegt: stelen is niet cool,
dan wordt het hier een beestenboel.
En negen: stop die valse praat,
waarmee je andere mensen schaadt.

Tien zegt: vaar je eigen koers,
wees niet happig, niet jaloers
op wat een ander heeft of kan –
daar word je ongelukkig van.

Dit zijn de tien woorden,
de woorden één tot tien.
Ga er maar mee bezig,
en laat er iets van zien!

Jan Offringa

Van de diaconie

Op zondag 24 mei collecteren we voor de Stichting Organisatie Kindervakantiekampen, oftewel SOK. Ieder kind heeft recht op vakantie, ook wanneer dit om welke reden dan ook niet haalbaar is. Denk bijvoorbeeld aan omstandigheden zoals beperkte financiële middelen, scheiding, ziekte van een ouder of een verhuizing. Om dit te bewerkstelligen organiseren de vrijwilligers van SOK al 45 jaar een vakantieweek voor kinderen uit de gemeente Wijk bij Duurstede. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat er weer een gezellige vakantieweek georganiseerd kan worden. Namens de SOKken bedankt!

Kindernevendienst

Heeft u afgelopen woensdag nog geen bericht van de kindernevendienstleiding gekregen voor uw kind(eren) en stelt u dit wel op prijs, mail ons dan even. Vlak voor Pinksteren kunt u weer 'n berichtje ontvangen:

Jeannette Hamerling: nootzakelijk@hotmail.com
of Janna Afman: janna.afman@gmail.com

Omzien naar elkaar

Naar verwachting gaat Reinout Broos vandaag voor een periode van circa 4 weken naar Het Zonnehuis.

Orgelconcert zaterdag 30 mei

Het extra geplande orgelconcert op 9 mei kon wegens ziekte niet doorgaan. Maar: op zaterdag 30 mei om 20:00 uur gaan we dat concert alsnog laten plaatsvinden. Een livestream van een orgelconcert waarbij drie organisten twee orgels laten horen. Sietze de Vries, Pim Schipper en Sander Booij bespelen zowel het Kiespenning-orgel uit 1617 als het Harrison & Harrison-orgel uit 1883 dat we eind vorig jaar in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede in gebruik namen.

Ook dit is een concert waarbij geen publiek in de kerk aanwezig is. Wel proberen we klank en beeld zo goed mogelijk bij u – waar u ook bent – te krijgen via de livestream.

Wat is er zoal te horen

Er zullen composities van Sweelinck, Buxtehude, en Rameau en daarnaast Stansford en Thalben-Ball te horen zijn. Er is veel plek voor improvisatie over Pinksteren-gerelateerde melodieën. Voor zowel de improvisaties als de geprogrammeerde

literatuur geldt natuurlijk dat de rijkdom (en de unieke combinatie van instrumenten) van het orgelpark van de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede maximaal tot zijn recht komt.

Volgt u de SCGK-website voor het downloaden van een programmaboekje, dit zal één dezer dagen beschikbaar komen.

Hoe kunt u erbij zijn

U kunt erbij zijn via een computer, laptop, tablet, mobiel apparaat of een smart-TV. U kunt op verschillende manieren de live stream bereiken:

Scan de hieronder afgebeelde QR-code



of ga op zaterdag 30 mei naar

<https://youtu.be/CU6AY2wvtYE>.

In elke YouTube-app (smart TV etc.) kunt u zoeken op 'SCGK' en vindt u ongetwijfeld ons logo of het icoon van SCGK TV.

Dan is er ook nog de mogelijkheid rechtstreeks naar het SCGK YouTube kanaal te gaan.

Enfin, iets met wegen die naar Rome leiden...

Een hartelijke groet namens het bestuur van de SCGK,
Sjoerd Vredenberg.

Startzondag 6 september

Reserveer die datum alvast! Al héél voorzichtig beginnen we eraan te denken of, en hoe we op een veilige manier een leuke startzondag kunnen organiseren. Marieke Borgers en Jan Offringa willen graag weer meedoen met de organisatie. Zij zijn nog op zoek naar één of twee extra organisatoren. Vind je het leuk om ook mee te denken en te organiseren? Stuur dan even een mailtje naar Marieke voor meer informatie marieke.borgers@zonnet.nl.

Ten slotte

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar j.offringa@planet.nl

Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa