



Nationale herdenking 4 mei

Dit jaar niet op de Markt, omringd door stadsgenoten, maar thuis kijkend naar de beelden van de kranslegging op een verder lege Dam in Amsterdam. Nog niet zo lang geleden zag ik de film 'Son of Saul'. Het verhaal gaat over de Hongaarse jood Saul Ausländer in Auschwitz 1944.

Aan het werk gesteld bij de gaskamers ontdekt hij het lichaam van zijn zoon. Vastbesloten hem een joodse begrafenis te geven gaat hij in het kamp op zoek naar een rabbijn. Hij raakt daarbij betrokken bij de plannen voor een vlucht poging.

Kiest hij voor zichzelf of

Bij de ontsnapping draagt Saul het lichaam van zijn zoon over zijn schouder.

Bevrijdingsdag 5 mei

Vijfenzeventig jaar vrijheid. Hoe gaan we daar vandaag de dag mee om? Na een periode van intelligente lockdown, lijkt er een versoepeling in zicht en kunnen we voorzichtig weer wat van onze bezigheden oppakken.

Hoe nemen we straks onze verantwoordelijkheid ten opzicht van elkaar en de natuur?

Stappen we weer in een bomvol vliegtuig op zoek naar avontuur? Blijven we zo hulpvaardig en bij elkaar betrokken als de afgelopen tijd?

Kiezen we voor onszelf of

'Liefdevol verbonden' klonk het met Pasen. Laten we dat vasthouden.

Cobie de Boer

Op de site van de gemeente staat de manier waarop de herdenking van 4 mei dit jaar in Wijk gevierd wordt:

<https://www.wijkbijduurstede.nl/nieuws/herdenking-4-mei-2020-in-langbroek-en-wijk-bij-duurstede.html>

Ter overweging: Volg de herkenbare stem

Lezen: Johannes 10:1-10

Komende zondag, de vierde zondag van Pasen, staat het beeld van Jezus als goede herder centraal. Een aantal maanden geleden preekte ik in Wijk over dit beeld aan de hand van de gelijkenis van het teruggevonden schaap. Jezus of God als herder. Voor velen van u een geliefd beeld. Prachtig verwoord in Psalm 23. Een beeld van geborgenheid en nimmer aflatende trouw. Grazige weiden. Waat'ren der rust. In Johannes 10 presenteert Jezus zich als goede herder. Het gaat vooral om de tegenstelling met die andere herders. Slechte herders. Herders die er niet zijn voor de kudde maar vooral voor zichzelf. Religieuze rovers en dieven. Maar de schapen hebben een scherp gehoor. Ze herkennen de goede herder aan zijn stem. De herkenbare stem van de goede herder leidt de schapen op de weg van de redding.

Het is misschien een beetje blufpoker van Jezus, zo scherp en zelfverzekerd tegenover de religieuze leiders van zijn tijd. Want ja, de slechte herders zitten direct tegenover hem en krijgen onversneden te horen dat Jezus de ware redder van de kudde is. De stelligheid van Jezus' woorden maken me ook wat verlegen. Natuurlijk wil ik luisteren naar Jezus' stem. Maar is die stem altijd zo herkenbaar? Wordt die stem niet vaak overschreeuwd door slechte herders? De drukte van alledag, gepieker over schijnbaar belangrijker zaken, zorgen en gemis?

Hoe is dat voor u? Op welke manier hoort u de roepstem van de goede herder in uw leven?

Rik Willemsen, predikant in opleiding

Kerkdienst en filmpje

Komende zondag 3 mei is er geen livestream dienst vanuit de kapel. Wel wordt om 10.00 uur weer een filmpje op de website geplaatst in het kader van de 'Bijbelse twijfelaars'. Dit keer gaat het over de vertwijfeling van de vader van een zieke zoon. U vindt het filmpje via de link op onze website of rechtstreeks via:

<https://www.youtube.com/watch?v=yBLIf8cZ9yw>

Zondagmiddag 3 mei is er om 16.00 uur een livestream Evensong vanuit de Grote Kerk mee te maken via de link:

<https://youtu.be/NjQHIO2X13I> Op de Homepage van de SCGK-website staat ook een rechtstreekse link. Een kwartet zangers staat onder leiding van Rienk Bakker, Pim Schipper bespeelt het Engelse orgel en Jan Offringa gaat voor.

Naast de kerkdiensten die de EO verzorgt op zondagochtend 9.20 uur op NPO 2 komen er tot Pinksteren nu ook wekelijkse meditatie van scriba René de Reuver. De KRO/NCRV zendt die uit op zaterdag 18.00 uur en herhaalt die op zondagochtend 7.50 uur, ook weer op NPO 2.

75 jaar bevrijding

Op zondag 10 mei zullen we in de livestream kerkdienst stilstaan bij 75 jaar bevrijding en ook in de Evensong van aanstaande zondag klinkt er iets van door. Hier onder een tekst die stichting De Zonnebloem onlangs ronddeelde:

*75 jaar Vrijheid
Vrijheid is een goed,
waar menig een slechts
van kan dromen.
Het is door grote
offers en veel leed
tot stand gekomen.
't Is een geschenk dat,
zwaarbevochten, aan
ons is gegeven.*



*Opdat wij nu
in vrede en in vrijheid
kunnen leven.
Bedenk, bij alles wat u doet,
hoe kostbaar vrijheid is.
En houdt hen, die hun leven
gaven, in uw gedachtenis.*

Vacatures

In het komende kerkblad staat te lezen dat meerderde mensen in september de gelederen van onze gemeente komen versterken. Cobie de Boer is bereid onze nieuwe scriba te worden, Riet Andringa en Birgitta Breeuwer gaan binnen de diaconie aan het werk en Ineke Blokker wordt pastoraal medewerker. Op dit moment wordt naarstig gezocht naar een opvolger voor Martin Smits als voorzitter van de kerkenraad.

Ook zouden we graag een ouderling communicatie aanstellen. Dat wordt nieuwe functie!

Verder kunnen de kerkrentmeesters, die graag de kerk mooi en de gemeente financieel gezond houden, nog wel enige versterking gebruiken. Wie denkt: ja, nu is het is het aan mij om (weer) mee te gaan doen – wees niet te bescheiden en geef een seintje richting kerkenraad of predikant.

Lintje voor Wil van Dam

Afgelopen zondag is al even stilgestaan bij de koninklijke onderscheiding van ons gemeentelid Wil van Dam-Kollen. Met name vanwege haar inzet voor de stichting 'AED- hartstikke nodig' en het hospice in Wijk is zij Lid van de orde van Oranje Nassau geworden. Dat is een hartelijke felicitatie waard voor Wil zelf en voor haar man, de kinderen en kleinkinderen!

Water – een speurtocht in Wijk

Vanuit de kindernevendienst hebben Janna Afman en Jeannette Hamerling een speurtocht in Wijk uitgezet, vooral voor kinderen en jonge gezinnen.

De speurtocht is digitaal verkrijgbaar via janna.afman@gmail.com Veel plezier!

Kaartenactie jongeren



Wauw wat een kaarten!

De afgelopen weken zijn kinderen en jongeren druk geweest met het maken van in totaal zo'n 550 kaarten! Waarom?

Hopelijk weet u volgende week het antwoord.
Heleen Verkerk

Een bijzonder psalmenproject

Het Nederlands Kamerkoor staat garant voor top-kwaliteit. Vanaf 1 mei wordt op de website van het koor iedere dag één psalm in een prachtige zetting uitgevoerd. In totaal worden het dus 150 psalmen door 150 verschillende componisten. Meer info: <https://www.nederlandskamerkoor.nl/concerten/informatie-coronavirus/150psalmen150dagen/>

Live-stream orgelconcert

Zaterdag 9 mei geven de organisten Sietze de Vries, Sander Booij en Pim Schipper een orgelconcert op zowel het Kiespenning-orgel als het Harrison & Harrison orgel.

Doordat beide orgels gebruikt worden zal er een breed scala aan orgelliteratuur klinken. Daarnaast zal er ook geïmproviseerd worden.

Het concert begint om 20:00 uur en via de website www.scgk.nl kunt u het programmaboekje en de link naar de stream vinden. We zien uit naar een mooi concert!

Pim Schipper

Collecten

Diaconie

De eerste collecte is vandaag bestemd voor het plaatselijk diaconaat. Met uw welkome gift kan de diaconie bijvoorbeeld steun bieden op momenten dat gemeentelijke voorzieningen geen financiële oplossing bieden.

Kerkrentmeesters

Wij kunnen u melden dat de restauratie van de ramen aan de Noordzijde van onze kerk (waar wij het Avondmaal vieren) gereed is en dat alle steigers zijn verwijderd. De burgergemeente, eigenaar van de toren, heeft de hal bij de toreningang gerestaureerd. Als kerkrentmeester kijken we in deze coronacrisis naar de economische gevolgen voor onze gemeente. Omdat er geen samenkomsten zijn, zijn er ook minder collecteopbrengsten, terwijl de kosten grotendeels doorgaan. Kortom best spannend hoe de wereld er over een paar maanden uitziet.

De rekeningnummers van de diaconie en CvK vindt u in Samen verder.

Uiteraard kunt u ook bijdragen met behulp van de GIVT app.

Mario Batenburg en Jan Oechies

Ten slotte

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar j.offringa@planet.nl

Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa