

ZONDAG 23 december 2018, Advent IV

Protestantse Kerk



Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede

Kleur	: wit
Zondagskind	: Sophie Meininger
Koster	: Dick Breeuwer
Organist	: Pim Schipper
Lector	: Birgitta Breeuwer
Collectant	: Elly Oechies
Kerkrentmeester	: Ben van Leeuwen
Ouderling	: Anneke Sterrenburg
Voorganger	: ds. N.H. Kuipéri

VOORBEREIDING

Klokgelui en orgelspel: Lobt Gott, ihr Christen, all zugleich
Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Stilte

Welkom door de ouderling van dienst

Zondagskind leest een versje en steekt de vierde Adventskaars aan

*Vier kaarsjes,
een krans van lichtjes, zo klein
vertellen van God,
die met ons wil zijn.*

Aanvangslied (staande): Lied 444

Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon**

Drempelgebed:

Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor u verborgen.

**Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Amen.**

- de gemeente gaat zitten –

Psalm van de zondag: Psalm 85: 1 en 3

Groet:

de Heer zij met u
ook met u zij de Heer

Gebed om ontferming, besloten met zingen lied: 301K

We zingen: Lied 442

TEKST EN UITLEG

Zondagskind doet de nieuwe lamp(en) aan

Andere kinderen komen ook naar voren

Aandacht voor het Adventsproject: 'De tafel van hoop'

We zingen met de kinderen: 'Wanneer de dorre boom gaat bloeien': 1 en 4



Wan-ner de dor-re boom gaat bloei-en zal dat het te-ken zijn
dat de mes-si-as on-der - weg is; hoop zal er voor ons zijn.

Straks zal Maria moeder worden
net als Elisabeth.

Nu wordt echt waar wat eens beloofd is,
verlossing ingezet!

- De kinderen gaan naar hun eigen viering -

Inleiding bij de lezingen

Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:



Kom Geest van God, maak on - ze har - ten
o - pen, dat Chris - tus bij ons wo - ning vindt!

Lezing Uit Wet en Profeten: Jesaja 35: 1 – 10

35 ¹De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakke vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
²als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.

Men aanschouwt de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.

³Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.

⁴Zeg tegen het moedeloze volk:

‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.’

⁵Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.

⁶Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.

⁷Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

⁸Daar zal een gebaande weg lopen,
‘Heilige weg’ genaamd,
geen onreine zal die betreden.

Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.

⁹Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.

¹⁰Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.

Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

We zingen: Lied 435: 1 en 2

Lezing: Sefanja 3: 1 – 5 en 14 – 17

3 ¹Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad!

²Ze luistert naar niemand,
neemt geen terechtwijzing aan,
vertrouwt niet op de HEER,
wendt zich niet tot haar God.

³Haar leiders zijn brullende leeuwen,
haar rechters wolven in de avond
die 's ochtends niets meer te kluiven hebben.

⁴Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers,
haar priesters ontwijden wat heilig is
en doen de wet geweld aan.

⁵Maar de HEER is in haar midden, hij is rechtvaardig,
hij doet geen onrecht.

Iedere ochtend wanneer het licht wordt
spreekt hij recht, en nooit ontbreekt hij.
Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte.

¹⁴Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!

¹⁵De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.

De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.

¹⁶Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:

'Wees niet bang, Sion!

Laat de moed niet zinken!'

¹⁷De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

We zingen: Lied 451: 1, 2 en 5

Lezing uit het Evangelie: Lucas 1: 39 – 56

³⁹Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, ⁴⁰waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. ⁴¹Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest ⁴²en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! ⁴³Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

⁴⁴Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.

⁴⁵Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

⁴⁶Maria zei:

'Mijn ziel prijst en looft de Heer,

⁴⁷mijn hart juicht om God, mijn redder:

⁴⁸hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaar.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

⁴⁹ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

⁵⁰Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.

⁵¹Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

⁵²heersers stoot hij van hun troon

en wie gering is geeft hij aanzien.

⁵³Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

⁵⁴⁻⁵⁵Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:

hij herinnert zich zijn barmhartigheid

jegens Abraham en zijn nageslacht,

tot in eeuwigheid.'

⁵⁶Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

We zingen: Lied: 157A

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 440: 1 en 4

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

1^e collecte voor plaatselijk diaconaat

2^e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk

3^e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw

Tijdens de collecte is er orgelspel:

In dulci júbilo BuxWV 52 - Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Acclamatie:



ZENDING EN ZEGEN

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Het zondagskind zet de lamp(en) op tafel en doet die uit

Slotlied (staande): Psalm 72: 1, 4 en 7

Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)



Orgelspel: improvisatie over de Lofzang van Maria



Bloemen: Een bloemengroet van de gemeente dhr. en mevr. van de Weerd - Jochemsen en voor mevr. C. Nielen – Zwijnenburg. Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email: k_nvliet@planet.nl

Koffiedrinken: Na de dienst is iedereen hartelijk welkom in de Open Hof (doorgang voorin de kerk) waar we elkaar kunnen spreken en een kopje koffie/thee of een glaasje fris kunnen drinken.

Pastorale zorg

Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.

werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede

mailadres: j.offringa@planet.nl Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.

Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.

Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.

Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonneveld.

Oproep voor de kinderen

Op dinsdag 25 december, 1^e kerstdag, zullen we tijdens de kerstviering in de kerk weer een levende kerststal met elkaar gaan maken. Iedereen die meegaat naar de kindernevendienst kan, als hij/zij dat wil, zich daar omkleden als herder, engel of wijze. Je kunt zelf kleding meenemen of verkleed komen, maar er is ook genoeg kleding in de kerk aanwezig. Als je wilt kun je ook al voor de dienst iets uit komen kiezen. Alle kinderen zijn van harte welkom!

Voor meer informatie: carinesprokkereef@gmail.com



Voor aankondiging

Op eerste Kerstdag zullen we in het kader van de Kerstcampagne van Kerk in Actie collecteren. Die campagne is gericht op "Kerst is het feest van licht". Jezus werd geboren om Gods licht zichtbaar te maken voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het door aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Daarom is de collecte bestemd voor het project Kinderen in de knel van Kerk in Actie.

De collecte van deze zondag is in het bijzonder bestemd voor de Syrische vluchtelingen. De kerk verleent hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon waar en hoe ze maar kan. In tentenkampen, door voedsel uit te delen, door onderdak te regelen. Kinderen kunnen naar school en naar de dokter. En krijgen de kans om soms weer even kind te zijn.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Neem daarom wat extra collectebonnen of contant geld mee alstublieft! Ook die kinderen hebben recht op het licht!

Straatpastoraat Utrecht

Gave actie van jeugd uit Wijk!

Op zaterdag 13 oktober mocht ik jullie ontmoeten onder de Levensboom in de voortuin van het Catharijnmuseum.

Prachtig vond ik dat!

Jullie waren uit Wijk gekomen om te horen over het leven van de dak- en thuisloze medemens.

Ik mocht jullie iets vertellen over het werk van het Straatpastoraat. Wat mij opviel was hoe jullie aandachtig luisterden en zichtbaar betrokken waren.

Je zou kunnen zeggen dat het bij het Straatpastoraat gaat om het Omzien naar de dak- en/of thuisloze naaste. Nou dat hebben jullie door jullie actie laten zien en het heeft resultaat gehad!

Dankbaar zijn we voor het mooie bedrag van €251,75 dat jullie bij elkaar hebben gebracht.

Dat geld gaan we gebruiken om mensen met van alles te helpen.

Je kunt dan denken aan:

OV-kaartje, boodschap, opwaarderen mobieltje, iets voor een zieke, toiletartikelen, kadootje voor een jarige, en andere kleine uitgaven. Dat kan zoveel betekenen voor iemand die nauwelijks iets heeft!

Ik hoop dat jullie het woord omzien hebben onthouden. Dat woordje is voor ons allemaal van levensbelang.

Zeker voor de mensen van de straat!

Van harte wens ik jullie alle goeds, en zegen en vrede in jullie leven!

Hartelijke groet,

Bert van Aalderen, straatpastor.

Ook namens alle vrijwilligers, en Wieke, mijn collega straatpastor, hartelijk dank!

Jongeren met Kerk in Actie en Taizé naar Libanon

Aankomend voorjaar wordt in Beirut een groot jongerenevenement georganiseerd door Taizé in samenwerking met de katholieke, orthodoxe en protestantse kerken van het Midden-Oosten. Deze reis is in het bijzonder voor jongeren. Meer info op

<https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/10/met-kerk-en-actie-en-taize-naar-libanon>





www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl

Voor meer informatie: **scriba@protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl**

Kopij kerkbrief: **kerkbrief.wbd@gmail.com** (voor donderdag 19.00 uur)

Wilt u deze dienst beluisteren: **www.kerkomroep.nl**