



Ter overweging

Nog maar met dertig mensen naar de kerk zegt de PKN.... Ik baal ervan dat de kerk op zo'n negatieve manier in de krant komt. Ik ervaar ook teleurstelling, moedeloosheid en onbegrip. Want wat ging het afgelopen zondag in de jong-oud viering goed als het gaat om afstand houden. Nu overleggen kerkenraden weer over wat het nieuwe advies betekent voor de eigen kerk, hoe nu verder met de vieringen en kerkenwerk.

En toch ...

Vrolijk en dankbaar werd ik van de jong-oud viering van afgelopen zondag. Deze viering ging terug op de brugviering die op 12 juli werd gevierd op de boerderij in Maarsbergen. Zes jongeren gingen 'over de brug', gezegend en wel. Twee verspieters uit de gemeente waren erbij. Afgelopen zondag vertelden zij samen met de jongeren wat ze daar meegemaakt hadden. De jongeren werden opnieuw voorgesteld aan de gemeente en vertelden ons over wat zij van de toekomst hoopten, zij lazen gedichten, we hoorden muziek van Martin Garrix, en via film en sketch werden de kerkgangers op de hoogte gebracht van wat zich in Maarsbergen had afgespeeld.

Gods geschiedenis met mensen gaat altijd door, ook in coronatijd. Wij mogen ons laten meemenen in deze beweging van God naar mensen en ons levensverhaal en levensweg in het licht van het Verhaal van God met mensen lezen. We vieren, spreken onze gebeden uit, zien om naar mensen, laten ons inspireren in de gesprekken met elkaar. Dat gaat door. Zondag baden we voor de plaatselijke gemeente:

- dat het een plek is waar je kunt schuilen en veilig bent
- waar liefde tussen mensen woont
- dat wij samen het geloof bewaren
- dat we ons met elkaar verbonden voelen als een gezin
- dat we de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en zorgzaamheid voor onszelf
- dat we van betekenis zijn door steun te geven aan elkaar en zo weten dat we er niet alleen voor staan, de beweging van God naar mensen gaat uit naar al zijn mensen.

We blijven traditiegetrouw bidden voor de wereld en mensen om ons heen:

- voor mensen die zich gevangen voelen en bij wie de eenzaamheid en moedeloosheid toeslaat

-voor mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn

-voor nabestaanden van mensen die in deze tijd overlijden

-voor mensen die vanwege het virus werk en zekerheid kwijtraken

-voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht.

Hoe bijzonder: God is aanwezig en ons nabij in onze dromen, ook in moeilijke tijden. Bij Jozef dwars door de muren van de gevangenis heen en bij Jacob op de vlucht. De ladder stond zondag tegen de preekstoel aan als herinnering dat Gods engelen al bij de mensen zijn, ook al merk je ze niet op (zij lopen van beneden naar boven!) en dat ze met je meegaan op je levensweg.

Lydia Roosendaal

Jeugdwerker voor jong en oud

Filmpje op zondag 11 oktober

Afgelopen zondag ging het in de dienst voor jong en oud over Jozef, de dromerige zoon van aartsvader Jacob, die aan het hof van de farao terecht komt. De opname is terug te vinden op onze website. Komende zondag 11 oktober, 10:00 uur verschijnt daar in de reeks 'Het verhaal gaat' een filmpje met een eerder verhaal over deze Jozef (Genesis 37). De rechtstreekse link is <https://youtu.be/vQ2jE9MWYAg>.

In de volgende Nieuwsbrief kunt u lezen hoe we op zondag 18 oktober omgaan met de nieuwe richtlijn van max. 30 kerkbezoekers op zondagmorgen.

Een openingswoord schrijven

Als de Nieuwsbrief informatief van karakter is, en niet de liturgie voor de komende zondag bevat, is er vaak een persoonlijk openingswoord. Voor het schrijven daarvan hebben zich meerdere kerkenraadsleden aangeboden. Tegelijk is in de kerkenraad opgemerkt dat het ook andere gemeenteleden mogen zijn. Dus als u ervoor voelt een enkele keer u tot de gemeente te richten met iets zinvols of leuks, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via j.offringa@planet.nl en wordt u ingeroosterd. Het gaat om een persoonlijk getint stukje proza van zo'n 250 woorden.

Moeite met vergeving

Op dinsdagavond 13 oktober, 20.00 uur en woensdagochtend 14 oktober, 10.00 uur is de tweede bijeenkomst in het kader van 'Grote woorden uit de christelijke traditie'. Aan de hand van het boek van Martien Brinkman verkennen we de (on)mogelijkheid om alles te vergeven. De eerste keer hebben zich in de Open Hof twee groepen van zo'n tien personen gevormd en het is niet de bedoeling dat die veel groter worden. Maar wie alsnog graag mee wil doen, kan even bij de predikant informeren hoe het met de ruimte zit.

Bericht van de Diaconie/ZWO

16 oktober: WERELDOEDSEL DAG

De diaconale collecte voor zondag 18 oktober 2020 is bestemd voor Rwanda.

Met zendingszusters werkt men aan verbetering van de levensomstandigheden in de kleine dorpsgemeenschappen. Ze werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster.

Ze hebben een trainingscentrum om de kleinste boeren en boerinnen hun economische positie te verbeteren, zodat ze te eten hebben en hun kinderen te laten leren op school.

NB: op de site van Kerk in Actie is meer te vinden over het project

Stichting als kanker je raakt

Het afgelopen jaar was ik, zoals veel mensen weten, ernstig ziek. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met mij.

In mijn zoektocht naar herstel ontdekte ik de Stichting Als kanker je raakt, een stichting met een christelijke grondslag. Een mooie club met een warm christelijk hart. Misschien ook de moeite waard voor leden uit onze kerkgemeenschap?

Misschien ook leuk om te vermelden:

sinds kort ben ik als blogger aan deze stichting verbonden. Met enige regelmaat schrijf ik stukjes over de waardevolle levenslessen die kanker mij heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk dan eens op onderstaande sites.

<https://www.alskankerjeraakt.nl>

<https://christablogt.blogspot.nl>

Christa van Werkum

Nieuw Informatieboekje Grote Kerk

Het in 1988 verschenen boekje over de Grote kerk is vernieuwd. Onze kerkarchivaris Ton Gelok, die het vorige exemplaar uit 1988 heeft geschreven schrijft in het nieuwe boekje het voorwoord. Hij omschrijft het nieuwe boekje als een

beknopte en geactualiseerde uitgave die als handleiding kan dienen bij een rondgang door onze prachtige kerk met een interessante geschiedenis. Het boekje is te koop door overschrijving van € 3,00 per boekje op NL78ABNA0489504612 van de Beheercommissie kerkelijke gebouwen Wijk bij Duurstede.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier,
Atie Ewoldt-Snijders, Hans Liefhebber, Kees Sterenburg en Jan Oechies

Prachtige tekst

Tijdens de viering van afgelopen zondag werd een Engellied gedraaid. De tekst is te mooi om niet te delen.

*Al die tijd, al die tijd blijft vager worden
Voel me vanbinnen opgesloten
Zo bang voor het donker dat praat
In mijn hoofd*

*Het heeft lang geduurd
Maar het was niet voor niets
Ziel zoekend naar iets, naar iets*

*Ik lig op mijn knieën in het stof
Ik schreeuw uit de top van mijn longen
Ik zal mijn weg terugvinden naar een vaste grond*

*Yeah, ik wil dat ik voel dat ik leef
Diep in mijn botten
Ik weet dat ik er nog niet ben, maar ik ben dichtbij
Ik zal mijn weg terugvinden naar een vaste grond
Yeah, ik wil met jou voelen dat ik leef*

*Probeer te praten maar mijn stem breekt
Moet vertellen wat er mis is
Zoveel glimlachen die je mij hebt zien faken
Telkens weer*

Ik wil met jou voelen dat ik leef met jou.

Vertaling van: Martin Garrix - Higher Ground

Ben Pieter Kop

Bloemengroet 11 oktober

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor dhr. en mevr. van den Brink - Smit, en voor dhr. P. van Drongelen.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa